



## IN DE SCHIJNWERPER

# Marleen Tepaske: Na 45 jaar werken is het ook wel een keer mooi geweest

**Marleen Tepaske (65) woont met haar man Robert (66) op Jaap de Boerstraat 24.**

### Hoelang wonen jullie hier?

Sinds 2012. Het was toen crisis en nog niet het hele straatje was volgebouwd. Hiervoor woonden we 20 jaar in Westervatering. Daar zijn ook onze zoons Martijn (32) en Maurits (29) geboren. Ze zijn meeverhuisd naar hier, maar gingen daarna al snel studeren. Ze zijn allebei in Duitsland gepromoveerd. Ze zijn nog maar net terug in Nederland. Martijn woont in Hoenderloo en is een paar weken geleden vader geworden van een zoontje. Maurits woont met zijn vriendin in Leiden.

### Waar heeft jouw wieg gestaan?

In Bovenkarspel. Omdat ik altijd al secretaresse wilde worden heb ik de meao gedaan. Dat zat gewoon in me. Ik heb een open sollicitatie bij Ahold gedaan en werd aangenomen. Aanvankelijk reisde ik op en neer, maar uiteindelijk ben ik in de Zaanstreek gaan wonen. Tot ik in 2015 boventalig werd verklaard heb ik er verschillende functies gehad, waaronder Winkeltechniek, IT en HR. Ik heb 35 jaar bij Ahold gewerkt.

### Waar werk je nu?

Na Ahold heb ik eerst in het Spaarne Gasthuis (ziekenhuis) gewerkt en daarna bij het ZMC als management-assistente. Maar dat beviel me niet meer zo goed. Ik wilde iets heel anders doen, een andere 'cultuur'. Ik werk nu vier dagen per week als directiesecretaresse bij Stichting Pensioenfondsen Hoogovens in IJmuiden. Daar blijf ik tot mijn pensioen.

### Wat doet Robert voor werk?

Hij is intensivist op de intensive care van het AUMC in Amsterdam. Hij is anesthesioloog met als superspecialisatie intensive care. Aanvankelijk alleen in het AMC, maar sinds de fusie ook in het VUMC. Hij werkt gemiddeld 60 uur per week, met nacht- en weekenddiensten. Hij vindt het ontzettend fijn werk. Het is echt zijn passie. Hij begint soms om 13.30 uur en dan zie ik hem de volgende dag

pas weer. Als hij in het weekend werkt doe ik weer mijn dingen. Mijn ouders leven allebei nog en wonen in Enkhuizen. Dus dan ga ik daar vaak heen. Nee, ik vermaak me prima. Ik ben altijd wel bezig.

### Hoe heb je Robert leren kennen?

Dat is wel grappig. Mijn schoonvader werkte bij Ahold bij de Dienst Technische Projecten. We hadden een tennistoernooi. Ik tenniste en hij ging als EHBO'er mee. Robert en ik raakten aan de praat en er was meteen wel een klik. We hebben met elkaar afgesproken, zijn samen uit eten gegaan en zo is dat balletje gaan rollen. Dat was in 1986. Vijf jaar later zijn we getrouwd. Oorspronkelijk komt hij uit Amsterdam, maar woonde lange tijd in Castricum. Samen hebben we eerst nog op een bovenwoning in de Botenmakersstraat gewoond. Onze jongens zijn in Westervatering geboren en hebben daar ook op school gezeten.

### Hoe zijn jullie in Westzaan terechtgekomen?

We wilden een grotere tuin, omdat we allebei van tuinieren houden. We waren meteen dol op deze plek. Het is het laatste huis van de straat. We kijken zo uit op de dijk met daarachter de 'Wereldkeuken'. Ik hou van kleur, vandaar ook al die bijzondere ornamenten in de tuin. De lampjes in dat kerstboompje hangen er het hele jaar door en ik laat ze ook branden. Vind ik gezellig. Ik doe graag workshops bij de Hooimaker in Assendelft. Wat ik maak hang ik op. We hebben nooit spijt gehad dat we hier zijn gaan wonen. Als je door Westzaan loopt groet iedereen je, men zegt wat of zwaait. Vergeleken met een stad is dat toch wel anders.

In Westervatering hadden we vanwege de kinderen veel contacten. Ze zaten allemaal op

dezelfde school.

### Hoe is het buurtje waarin je woont?

Heel leuk. Je kent elkaar. Er wonen er nog heel veel vanaf het begin. We hebben een groot aquarium en als we weg zijn verzorgen Ruud en Nicole Nieman dat. Ook met de overburen en Dirk en Marian Folmer hebben we leuk con-



tact. Ik voel me hier heel veilig. Al die bootjes en fietsers die hier in de zomer voorbijgaan vind ik ook gezellig.

### Heb je hobby's?

Werken in de tuin. Of een schilderklus in huis. Verder zit ik in De Kwaker op bodyshape. Dat zou ik wel vaker willen doen. We zijn met een leuke groep. Tijdens corona hebben we thuis een crosstrainer aangeschaft en daar gaan Robert en ik vaak op. Of ik doe thuis een steplesje. Als het 's ochtends weer wat lichter is ga ik twee keer per week op de fiets naar mijn werk. En... een paar weken geleden ben ik oma geworden. Omdat Martijn in Hoenderloo woont is dat net te ver om vast op te gaan passen. Daarbij is hij nog druk bezig met een baan, dus het is nog niet zeker waar ze in de toekomst gaan wonen. Maar het lijkt me ontzettend leuk om af en toe een dagje of weekend naar hen toe te gaan.

### Jullie pensioen komt in zicht.

Klopt. Robert over een jaar en ik eind volgend jaar. We zien er erg naar uit. Ik heb bijna 45 jaar gewerkt. Dan is het ook wel een keer mooi geweest. We zijn nu alleen in de weekenden thuis en dan ben je toch met je huis en je tuin bezig. In de zomer hebben we ons bootje hier liggen. We zouden daar dan veel vaker mee kunnen varen. Je kunt hiervandaan het Noordzeekanaal

op en bij de Weelbrug of via de Mallegatsluis de Zaan op. We willen dan overnachten in een B&B of een hotelletje en dan weer verder varen. We fietsen ook graag, maar vaak komt het er niet van, want Robert werkt regelmatig in het weekend. Je kunt van hier uit ook prima fietsen. Of we nemen de fietsen mee op de auto en maken een tocht op de Veluwe of zo. Daar hebben we straks veel meer tijd voor. Of in het voorjaar wat langer met de auto naar Italië. In onze vakanties zijn we lekker actief: wandelen, zwemmen, fotograferen, maar ook lekker uitrusten. Wat dat betreft hebben we wel dezelfde interesses. Robert is heel handig, dus klussen doen we ook graag samen. Echt een team, ja. Ik denk erover om na mijn pensioen vrijwilligerswerk te gaan doen. Misschien als host in het ziekenhuis. Met mensen werken vind ik erg leuk. Ik wil wel bezig blijven.

### Wat vind jij het belangrijkste in het leven?

Mijn kinderen. Dat je goed contact met ze hebt. Dat we elkaar zien en samen dingen kunnen doen. En dat je gezond en fit mag blijven. We eten gezond en ik heb altijd gesport. Ik moet wel letten op wat ik eet. Ik kan niet raak eten. Daarom vind ik dat samen sporten in het buurthuis zo leuk..

Marijke van der Pol

**Overnachten in een B&B of een hotelletje**