

„De Wessaner“

Uitgave van de „Westzaanse Gemeenschap“

9e jaargang nr. 9
22 oktober 1993

Redactie,
Secretariaat:
Raadhuisstraat 18
1551 CD Westzaan
Tel. 075 - 28 56 14

Voor advertenties:
Weiver 36
Tel. 075 - 28 01 78

Administratie:
Burg. Verstegestraat 76
Bankrelatie:
Rabobank Westzaan
Rek.nr. 37.01.23.506
Gironr. v.d. bank 355379



Historische tentoonstelling

In verband met het verschijnen van de honderdste Wessaner wordt van 18 tot en met 21 november in de Grote Kerk aan de Torenstraat een tentoonstelling gehouden met foto's en voorwerpen uit de periode van honderd jaar Westzaan. Zo kan men er één van de eerste Westzaanse brandspuiten zien, als ook het Reght Huys in suiker, dat enige maanden geleden als huwelijkscadeau diende voor het directie-echtpaar van bakkerij De Wijn in Koog aan de Zaan.

De expositie is een gezamenlijke productie van de Historische Vereniging, Bijzondere Activiteiten van de WG en de Wessaner. De opening op donderdag 18 november wordt door burgemeester J. Bruinsma-Kleywegt verricht. Verdere

openingstijden: vrijdag 19 november van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, zaterdag 20 november van 14.00 tot 17.00 uur en zondag 21 november van 14.00 tot 16.00 uur.



Eervolle opdracht Els Meijs

Zij kreeg de eervolle opdracht via Jacob van der Werff en Piet Heijnen, de meest fanatieke Citroënflieden die in onze streek rondlopen. Zij zijn het ook, die in dit nummer, als gast-schrijvers, vertellen over

een belofte die zij willen nakomen om een eerbetoon te brengen aan André Citroën. Dit zou moeten gebeuren door het plaatsen van een borstbeeld van de oprichter.



Beide opdrachtgevers Jacob van der Werff (l.) en Piet Heijnen in volle bewondering voor beeldhouwster Els Meijs

Nieuwe medewerker Kwaker stelt zich voor

Mijn naam is Dennis Hogenberg, geboren op 18 mei 1970 in Amsterdam. Ik ga op 19 augustus 1994 trouwen en eind maart verwachten wij al ons eerste kindje. Vaak denk ik nog aan mijn tiener-tijd, want wat ik nu ben geworden is allemaal begonnen toen ik dertien was. Ik mocht toen helpen met het opzetten van activiteiten voor kinderen van ongeveer mijn leeftijd. Dat gebeurde in Almere, waar wij wonen. Ik had als voordeel dat ik er ouder en groter uitzag voor mijn leeftijd. Toen ik zestien jaar was, wist ik wat ik later zou willen doen. Ik wilde in het jeugdwerk. Al gauw deed ik verschillende opleidingen die gericht waren op jeugd- en welzijnswerk, gevolgd door een opleiding voor toerisme en recreatiewerk. Tijdens de leerperiode werkte ik al in het tienerwerk en de hulpverlening. Ik vind het heel boeiend hulp te geven aan tieners die toch in een moeilijke leeftijdsfase zitten. Maar



Dennis Hogenberg

toch zag ik het sociaal-cultureel werk als ideaal. Uiteindelijk kwam De Kwaker met een uitdagende baan. Daarom heb ik er ook zo ontzettend veel zin in. Tot ziens in buurthuis De Kwaker.

Bingofeest met grote prijzen

Een magnetron, CD-speler, 2 toegangsbewijzen voor Euro-Disney en een boormachine staan met vele tientallen andere fraaie prijzen op zaterdagavond 23 oktober a.s. klaar in De Kwaker voor de bingospelers. Een groot bingofeest dat door de Stichting Vrienden van De Kwaker in samenwerking met het dorps-huis wordt georganiseerd. De netto-opbrengst is bestemd voor de stichting, waardoor men hoopt het kleine gaatje dat nog rest voor de totale doelstelling, te kunnen dichten. Noteren dus: zaterdagavond 23 oktober 20.00 uur.

Bazar

Vrijdag 5 en zaterdag 6 november wordt in Lambert Melisz de jaarlijkse bazar gehouden, wederom met talrijke attracties. Vrijdagavond is de bazar van 19.00 tot 22.00 uur open en zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur is voor de kinderen en daarna voor iedereen.



De krententuin-
een gegeven

In de schijnwerpers

Nel Meijer: "Met zijn achten in de auto, schitterend toch?"

Deze keer staat er een gewone huisvrouw in de schijnwerper. Alhoewel..... hoe gewoon is een tengere vrouw, moeder van zes kinderen, die samen met haar man Herman ook nog eens het onderhoud doet van de Gereformeerde Gemeente aan de J.J. Allanstraat 465. Een gesprek met Nel Meijer (40).

Hoe is het om zo'n groot gezin te hebben?

Tsja. Je krijgt ze één voor één. Je groeit erin mee. Als je er eenmaal een paar hebt, dan wordt het niet moeilijker als de laatsten komen. Je zit op een gegeven moment in een bepaald ritme en dan gaat het vanzelf. alleen na de zesde heb ik het anderhalf jaar wat moeilijk gehad. Ik weet niet, misschien omdat ik wat ouder was.

Tot tien jaar geleden woonden we nog in Zaandam. Toen zijn we hier naar toe verhuisd en kwam het kosteren erbij. We stofzuigen de kerk elke week en we halen de kauwgom en snoeppapiertjes onder de banken vandaan. Als er vergaderingen zijn zorgen we dat de ruimtes verwarmd zijn, we zetten spullen klaar, zetten en/of schenken koffie, we ruimen alles na afloop op, wassen af, noem maar op. In de kerk is vrijwel alle dagen iets aan de hand. Tweemaal per jaar lap ik de ramen en was ik de gordijnen. Herman en de jongens houden de tuin bij. Herman doet wel het meeste werk voor de kerk; het is niet te zeggen hoeveel uur per week we daarmee bezig zijn. Naast de vergaderingen zijn er ook begrafeningen en trouwerijen, dan moet je ook alles klaarzetten.

Hoe is de gezinssamenstelling?

Herman (43) werkt vier dagen per week als chauffeur in de bouw. Onze oudste dochter Leneke (18) loopt stage als gezinshulp. Dan komt Jan (17), die leert voor fijnhoutbewerker en werkt vier dagen bij Eydenberg Hout. Dan hebben we Piet (15), die leert voor kok. Alice is 13 en zit in de brugklas in Amersfoort. En op de lagere school zitten dan nog Harry (11) en Richard (6). Het is leuk hoor. En ik denk dat je met twee kinderen ook wel eens problemen hebt. En dan geef ik effe een paar flinke brullen en dan gaat het ook weer goed. We hebben boven grote diepe kasten. Het is wel gebeurd dat ze dan met vriendjes of vriendinnetjes verstoppertje gingen spelen. En toen ik boven kwam lagen alle kasten overhoop. Toen werd ik me toch kwaad! Ik riep: "Wel verdikkeme, opruimen die rotzooi!" Ja, dat wil ik gewoon niet. Ach, dat heb je met twee kinderen denk ik ook wel.

Heb je een droger?

Ja, gelukkig wel. Die kwam na de komst van het vierde kind. Ik draai gemiddeld vijftien wassen per week. Ik ken een vrouwtje dat maar een paar kinderen meer

heeft dan wij en die doet er achtentwintig per week. Toen dacht ik even: ben ik nou zo'n viespeuk?

Hoe laat sta je 's ochtends op?

Niet zo vroeg hoor. Herman staat om zes uur op en die werkt de eerste twee de deur uit. En voor hij weggaat roept hij Jan en Piet. En om kwart over zeven loopt mijn wekker af en kijk ik hen nog net na. Dan pak ik de volgende lichtung. Herman zegt altijd: "Blijf jij maar liggen, want je kunt er niet tegen." Ach ja.... Om een uur of tien 's avonds stop ik echt met alles, dan ga ik zitten. Maar Herman is een nachtbraker en dan blijf ik automatisch ook wel eens zitten. Meestal lig ik er elf uur, half twaalf toch wel in.

Als je kleren koopt, denk je dan wel eens: laat ik dat maar nemen, want dat hoef ik niet te strijken?

Nee hoor, over het algemeen pak ik toch wat ze leuk vinden. Ja, wollen truien koop ik niet, die vind ik lastig. En Herman draagt altijd overhemden, die heeft een hekel aan shirtjes. En één keer per jaar strijk ik absoluut niets. Dat is als we terugkomen van vakantie. Dan heb ik vier zakken met wasgoed en was ik meteen zes à zeven rondjes en dat gaat ongestreken, maar gevouwen de kast in.

Hoe doe je boodschappen?

Eén keer per veertien dagen haalt Herman twee winkelwagentjes vol bij de supermarkt in Zaandam. Dan haalt hij meteen drie dozen houdbare melk. Is dat met twaalf pakken per doos? Ik heb daar eigenlijk nooit zo op gelet. Ze vragen altijd: "Meneer, is het voor een weeshuis?" Nou, en de rest van de boodschappen kopen we op de markt en hier in het dorp. We eten met z'n allen vijftien broden per week. Ja, en wasmiddelen dat koop je ook met een paar pakken tegelijk. Vlees bij de kiloslager. Dat soort dingen.

Moet je ook ieder's afspraken in de gaten houden?

O zeker! Hier hangt de gemeenschappelijke agenda die ik in de gaten hou. En je moet ook rekening houden met de bijbelkring of een doopdienst in de kerk.

Stijgt het je nooit eens boven je hoofd?

Jawel hoor en dan ga ik gewoon even een eindje fietsen of zo. En Herman vangt het ook op. Dan zegt hij tegen de kinderen: "Laat je moeder effe rustig zitten." Ik heb een vast weekprogramma, daar kan ik ook nog wel wat in schuiven. Dan doe ik op maandag en dinsdag wat extra dingen, zodat ik op woensdag naar mijn moeder kan. Op zaterdagmiddag ga ik ook vaak winkelen, vind ik leuk. Effe lekker eruit. En ik lees ook veel. Nee, ik heb niet het gevoel dat ik geen vrije tijd heb. Ik ga ook wel eens zwemmen met de jongens op woensdagmiddag.

Vroeger hadden we een rooster in de kast hangen met taken voor de kinderen. Maar nu ze op de middelbare school zitten hebben ze toch minder tijd. Harry schilt alle dagen de aardappelen; zo'n ruime twee kilo denk ik. Leneke spoelt af, en als ze tijd heeft wast Alice af. Huiswerk gaat voor, vind ik.

Hoe bevalt je het wonen in Westzaan?

Heerlijk. Ik zou niet meer terug willen naar Zaandam. Het is landelijk en toch dicht bij de stad. Het mag van mij wel wat meer christelijk, maar van de omgeving vind ik Westzaan het leukst.

Ik kom uit een gezin van vier kinderen en Herman van zes, allebei uit de Zaanstreek. Maar daarvan woont inmiddels niemand meer hier. Mijn ouders wonen nu in Bodegraven. Dat contact mis ik wel erg. Maar om dan nu nog te gaan verhuizen, nee. Vorig jaar zijn we met oudejaar naar mijn ouders gegaan; luchtbedden en slaapzakken mee. Dat vind ik schitterend. We hebben een bankje achterin de auto gemaakt, zodat je er toch met zijn achten in kunt. Vorige week zijn we op kraamvisite bij mijn schoonzus geweest. Zij kon blijven zitten. Leneke deed het eerste bakkie en Piet het tweede. Ja, je doet het met mekaar.

Wat vind jij voor jezelf belangrijk in het leven?

Mijn geloof natuurlijk. En ja.. mijn gezin ook. En dat ik gezond blijf, dan kan ik het regelen hier. Als ik me wel eens wat minder voel, dan neem ik een paar aspirientjes in, want ja, je moet toch door. En ik ben er ook erg happig op dat ze onderling leuk met elkaar omgaan. En dat lukt niet altijd natuurlijk.

Marijke van der Pol



Nel Meijer met zoon Richard als hulp bij de afwas

De dame op de foto is niet alleen erg mooi, ze is ook beroemd, erg beroemd in Europa en in Amerika. Het is Catherine Bott, één van 's werelds beste zangeressen op het terrein van de oude muziek (wat een rotnaam voor zulke prachtmuziek. In Engeland noemen ze het vroege muziek en dat klinkt toch een stuk beter).

Ze houdt zich echter ook met heel andere muziekgenres bezig: in o.a. de films Excalibur, Runaway Train en Liaisons dangereuses, is haar stem te horen in uiteraard moderne muziek. Op donderdag 28 oktober a.s. zingt zij muziek van Monteverdi, Caccini, Byrd, Dowland en Purcell. Ze wordt hierin bijgestaan door Fred Jacobs, theorb; Ronald Moelker, blokfluit; Mieneke van de Velde, viola da gamba. Aanvang 20.15 uur, kosten f 15,- CJP/Pas65 f 12,50. Een aanrader dus!

Die Haerlemsche Musyckcamer
Een in 1946 door André Kaart opgericht kamerorkest, dat zich aanvankelijk uitsluitend bezig hield met het spelen van barokmuziek. In de zeventiger jaren verliet André Kaart het orkest, maar hij kwam in 1990 weer als dirigent terug. Het repertoire heeft zich in de loop der sterk uitgebreid, zo blijkt uit



het programma. Zaterdag 20 november zal dit orkest o.a. spelen: muziek van Boyce (symfonie nr. IV), Sibelius, Mendelssohn (symfonie nr. XI) en Warlock. Hoogtepunt van deze avond zal ongetwijfeld worden het concert voor twee clavecymbels en strijkorkest van Alexander Voormolen, een modern stuk dat echter zeer gemakkelijk in het gehoor ligt en direct aanspreekt. Solisten hierin zijn Liesbeth Hoppen en Henny van Tongeren. Aanvang 20.15 uur, kosten f 15,- CJP/Pas65 f 12,50.

Voor reservering en inlichtingen kunt u bellen: 169897.



Gemeentezondag

Een groot succes kan de gemeentezondag van 12 september j.l., die de Hervormde-Gereformeerde Federatie in en rondom de Grote Kerk hield, genoemd worden. Het was niet alleen prachtig zonnig weer, maar ook de deelname aan alle onderdelen van deze dag voor jong en oud was optimaal. Na een feestelijke dienst werd er gezamenlijk koffie gedronken, in één van de zijbeuken werd geluncht. 's Middags kon er gekozen worden tussen een spelprogramma voor de kinderen rondom Lambert Melisz, een fietspuzzeltocht, een historische wandeling o.l.v. Dirk Kit en een filmvoorstelling, verzorgd door Will Kastelein. De dag werd afgesloten met een optreden

van André Verhagen's poppentheater. Het loslaten van de ballonnen vormde om ca. 16.00 uur een waar hoogtepunt.

Revival in Grote Kerk

Op zondag 7 november a.s. is er om 10.00 uur een jeugddienst in de Grote Kerk te Westzaan. Het interkerkelijk gospelkoor Revival, bestaande uit maar liefst 70 enthousiaste Zaanse jongeren, komt met muziek en zang deze bijzondere eredienst opluisteren. Dat doen ze (vanwege de goede reacties) voor de derde achtereenvolgende keer. Vanaf 9.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie, thee of limonade te drinken. U bent van harte welkom!



Veel belangstelling in Grote Kerk tijdens gemeentedag

Een nieuwe kijk op het dierenrijk door Serafina

Een eekhoortje..... hij heette Jan kwam Egbert Ekster tegen, die nèt op weg was naar zijn nest om tien voor half negen.

Jan Eekhoorn werd een beetje bang, hij wilde zich verstoppen.... maar Egbert Ekster liet zich door een eekhoortje niet foppen.

Hij riep meteen: "Ho Jan, kom hier, er schiet mij iets te binnen.... ik heb wat leuks voor jou te doen, je kunt meteen beginnen!"

Maar kleine Jan begon van schrik en narigheid te trillen. Hij dacht: "Een ekster is een dief, wat zou hij van mij willen?"

"Let op", zei Egbert, "ik houd veel van glinsterende dingen, 'k ben stapelgek op kettingen en armbanden en ringen.

Die liggen vaak op plaatsen waar ik ze nèt niet kan pakken.... maar jij kunt handig klauteren door bomen en langs takken.....

Het eekhoortje



Je springt door open ramen heel vlug over vensterbanken, dan grijp je gauw wat sieraden uit kasten en van planken."

"Dat wil ik niet", zei kleine Jan en hij begon te snikken. "Ik ben geen dief.... ik wil voor u geen dure dingen pikken!"

"Dat is geen pikken jöh.... 't zit zó, wij gaan een feestje vieren, mijn vrouw is zondag jarig en ik wil ons nest versieren.

Zij houdt hêél veel van zilver, dus dat zou zij erg waarderen...." "Nou goed...." zei 't eekhoortje opeens, "ik wil het wel proberen!"

"Tot straks!" riep Egbert Ekster blij. Jan zette 't op een lopen regelrecht naar de vuilstortplaats, die was gelukkig open.

Eerst pakte hij een plastic zak toen ging hij aan het zoeken, hij vond zóveel zilverpapier het lag in alle hoeken.

Met al dat zilver is hij naar het eksternest gesprongen. Egbert stond helemaal perplex en zei steeds: "Tsjonge jonge.....

dat zilver vind ik eigenlijk veel mooier dan juwelen!" "En ik hoefde...." dacht kleine Jan, "gelukkig niks te stelen!"



Te hooi en te gras

Grepen uit de geschiedenis van het dorp Westzaan
door Nico Heermans

(12) Over Groen en Kat en Het Klaverblad

In de vorige aflevering trok een snuiftabakmolen met een merkwaardige naam onze aandacht. Het is de Besjes Tas, die eens ten westen van het dorp aan de Korte Reef heeft gestaan. We bleven steken bij een zekere grootmoeder Groen, die de molen ten tijde van haar overlijden in 1708 in eigendom had. De naam van de molen is waarschijnlijk aan haar ontleend. De vraag rees hoe en wanneer zij in het bezit van de tabakstamper is gekomen.

Een vermoeden

Om die vraag te beantwoorden raadplegen we opnieuw een belangrijke bron, de verpdingsregisters. In die belastingregisters wordt voor het eerst in 1696 een molen bij haar aanslag vermeld. Ze wordt daar Aaf Jan Groenes genoemd. Nu zou het kunnen dat zij de molen gekocht heeft. Uit de volledig bewaard gebleven transportregisters van onroerend goed blijkt dat echter niet. Dus mogen we veronderstellen dat Aaf Jans hem heeft laten bouwen. Het vermoedelijke bouwjaar is dan 1696.

Het blijft Groen

Het is een opvallende zaak dat de niet hertrouwde weduwe Groen op een leeftijd van ongeveer zeventig jaar een onderneming startte. Dat wordt evenwel begrijpelijk als blijkt dat zij op 15 augustus 1697 de Besjes Tas verkoopt aan haar kleinzoon Jan Adriaansz Groen, die door haar is opgevoed. Ongetwijfeld is de molen voor hem gebouwd. Een lelijke streep door de rekening was echter dat Jan al binnen een half jaar kwam te overlijden. Toen kwam de Besjes Tas langs testamentaire weg weer in handen van oma Aaf Jans. Zij heeft vervolgens de molen tot haar dood aan derden verhuurd. We lazen in de vorige aflevering dat de tabakstamper in 1709 werd geërfd door een andere kleinzoon, Sijmon Jansz Groen.

Om kort te gaan

Sijmon Groen is begin 1733 overleden. Zijn zoon Jan zette de productie van snuiftabak voort. Na zijn dood in 1773 hebben zijn beide kinderen zowel de molen als het grote huis aan de weg laten veilen. En toen kwam een einde aan het tijdperk Groen.

We maken een flinke stap naar het jaar 1813, toen de tabakstamper gekocht werd door Hilgond Bakker, de vrouw van Adriaan Tip. De Besjes Tas zal tijdens de economische malaise in de Franse tijd jaren lang stil hebben gestaan door gebrek aan aanvoer van tabak en het is dan ook een wonder dat hij in die periode niet gesloopt is.

Houtzaagmolen

Hilgond Bakker of haar man hebben de bestemming van de tabakstamper veranderd. Hij werd een zogenoemde latten- en veerzagersmolen, dat is een zaagmolen van licht kaliber. Als zodanig verkocht Adriaan Tip de Besjes Tas in 1824 voor f 1.000 aan houthandelaar Cornelis Buijs. De molen heeft geruime tijd voor vader en zoon Buijs (firma Cornelis Buijs & Zn) gezaagd. De zaagmolen De Olyphant aan het Watermolenpad behoorde eveneens tot die firma.

In 1864 besloot zoon Jan Buijs de lattenzager te vervangen door een volwaardige balkenzager. De herbouw gebeurde op een ander erf dat iets ten noorden van het oorspronkelijke erf lag, maar de naam Besjes Tas bleef gehandhaafd. Buijs heeft maar kort van z'n nieuwe molen kunnen profiteren. In 1870 raakte hij in financiële moeilijkheden. Een schuldeiser liet de molen in openbare veiling brengen. Houthandelaar Jan Dekker Jansz uit het Zuideinde werd voor f 3.010 de nieuwe eigenaar.

Het Klaverblad

Jan Dekker dreef een houthandel met de zaagmolen. Het Witte Schaap, die achter het zogenoemde Kouwe-aardappel-

padje stond. Dekker liet de Besjes Tas in 1870 demontaren en overbrengen van de Noord naar de Zuid. Daar kwam hij dicht bij Het Witte Schaap te staan, op het erf waar nu Maarten Mooij ('sloopt elke afbraak') woont en werkt. Dekker veranderde wel de naam van de molen in Het Klaverblad, een verwijzing naar zijn drie kinderen Jan, Everard en Maria.

De woning

We zagen hiervoor dat het huis van de familie Groen in 1773 openbaar werd verkocht. Het stond op de plek waar nu veehouder Jaap Kat woont. Het is wellicht interessant na



Dit is de balkenzager Het Klaverblad aan het Zuideinde. De molen heette aanvankelijk Besjes Tas, kwam in 1870 uit het noordelijk deel van het dorp en is in 1942 tot stellinghoogte afgebroken

te gaan wat er met het oude koopmanshuis is gebeurd.

In 1821 verkocht Adriaan Tip -toen ook nog eigenaar van de Besjes Tas- de woning aan veehouder Cornelis Zonderland. Een boerenbedrijf op dat erf dateert dus uit die periode. De familie Zonderland was in de vorige eeuw een uitgebreid boerengeslacht in Westzaan. Wel een stuk of vijf leden van dit geslacht hadden tegelijkertijd een boerderij in ons dorp.

Omstreeks 1870 kwam de boerderij in handen van Klaas Kuijt Gerritsz, eveneens veehouder. Kuijt was getrouwd met Antje Fontijn en ze hadden drie dochters, maar geen zoon die het bedrijf kon voortzetten. Nu was dochter Neeltje in 1877 getrouwd met Gerrit Kat Simonsz. Deze schoonzoon heeft blijkbaar het bedrijf voortgezet, want in 1902 werden huis, schuur, erf en stal aan hem en z'n drie kinderen toebedeeld.

Nu is Gerrit Kat de overgrootvader van Jaap Kat, zodat vier generaties van deze familie al ruim honderd jaar op deze plek het boerenbedrijf uitoefenen. Waar een paar honderd jaar geleden met spanning de prijs van snuiftabak werd bekeken, wordt nu de melkopbrengst nauwlettend in de gaten gehouden.

Naar verluidt is de oude woning, het voormalige koopmanshuis in 1940 gesloopt en vervangen door de huidige stenen woning.

Bijeenkomsten en evenementen

28 oktober	: Catherine Bott in Zuidervermaning 20.15 u.
29-30 oktober	: Tentoonstelling De Kantvlinder in De Kwaker 10.00 tot 17.00 uur
5 november	: Openbare generale Crescendo in Zuidervermaning 20.00 uur
5-6 november	: Bazar Lambert Melisz
6 november	: Veertig jaar EHBO in De Kwaker
8 november	: Openbare vergadering Dorpscontact in het Reght Huys 20.00 uur
	: Jan Pieter Woudt voor Historische Vereniging in De Prins 20.00 uur
10 november	: Sint Maartenoptocht buurtver. Noord
13-20-27 november	: Toneelvereniging Herleving in De Kwaker 20.00 uur
18 november	: Honderdste Wessaner en opening tentoonstelling
19-20-21 november	: Tentoonstelling Oud Westzaan in Grote Kerk
20 november	: Aankomst Sinterklaas aan de Overtoom
	: Die Haerlemsche Musyckcamer in Zuidervermaning 20.15 uur
1 december	: Sinterklaasfeest buurtvereniging Noord in De Kempiaan
9 december	: Trio La Borea in Zuidervermaning 20.15 u.
13 december	: Openbare vergadering in Reght Huys 20.00 uur

EHBO/Westzaan veertig jaar

Met een receptie en een feestavond gaat de afdeling Westzaan van de EHBO op zaterdag 6 november in De Kwaker het veertigjarig bestaan vieren. Ondanks dat de vereniging niet beschikt over een eigen oefen- of clubruimte, is de afdeling met 48 leden en 11 cursisten kerngezond.



Het bestuur van de jubilerende EHBO-afdeling. V.l.n.r.: Hennie Mars, Klaas Stoffer, Marga Voogd met dochter Laura, Ton Spijker, Jaap Hotting en Piet Dresselhuizen

Op 17 november 1953 kwamen Iet Froon en de heren P. van der Blom, J. Kalkman, H. Kelder, K. Besse en P. Verdonk in de topzaal van De Prins bijeen waar de afdeling werd opgericht. P. van der Blom werd voorzitter en J. Kalkman penningmeester. Het eerste jaar werd al met veertig leden gewerkt. De oefenavonden werden in de Noorderschool gehouden en onder leiding van dokter L. Goede zorgden drie instructeurs uit Zaandijk voor de oefenstof.

De vereniging maakte gebruik van diverse ruimten in het dorp. Nu is men op dinsdagavond vaste gebruiker van De Kwaker, waar men zelfs over een aparte ruimte voor de cursisten beschikt. Tijdens het vijftienvigjarig bestaan in 1978 werd in De Bun afscheid genomen van dokter L. Goede en benoemde men de Zaandijker Piet Rot tot erelid wegens zijn grote verdienste voor de afdeling.

Veel activiteiten

De EHBO'ers vindt men daar waar activiteiten zijn. Sporttoernooien, ijspret, zeilen, toneeluitvoeringen, oldtimerdagen, brandweeroefeningen, turnen en concoursen zijn de plaatsen waar men de actieve leden kan tegenkomen.

Voorts wordt assistentie verleend bij ongelukken op het werk of in huis. Ook wordt een cursus hart-reanimatie

verzorgd, zodat hulpverlening zich niet alleen tot het plakken van pleister beperkt. Tweemaal per jaar worden lezingen gehouden over brandwonden, sportblessures of nieuwe geneeswijzen. Eens per jaar vindt met de brandweer Westzaan een samenwerkingsoefening plaats, waarbij ook lotusslachtoffers zijn betrokken.

Elke dinsdagavond wordt in De Kwaker geoefend onder leiding van dokter De Heiden met de drie instructeurs: de dames Wijsma en Bruinsma en de heer Peetam. De inkomsten van de afdeling bestaan uit lidmaatschapsgelden en bijdragen van donateurs, die f 25,- per jaar betalen. De inkomsten zijn bestemd voor huur en verband. Als er iets bijzonders nodig is moet een beroep op derden worden gedaan. Zo is men nu toe aan een brancard en die kan alleen worden aangeschaft als er extra geld op tafel komt. Daar leent zo'n jubileum zich goed voor. De slotwens van alle EHBO-ers aan alle Westzaners is dat zij een botbreukloze toekomst tegemoet gaan.

Column

Onder zijn slogan En zo leert het damspel haar bescheidenheid, schuilt in Wijbrand Sol, Jac. van Waertstraat 5, een groot damfanaat. Hij volgt zeer intensief het nationale en internationale damleven, speelt partijen na, bedenkt oplossingen en kent honderden slagzetten en damproblemen. Hij voert briefwisseling met diverse dam-instanties en damspelers en kent alle bijzonderheden van damgrootheden.

Dat gaat zelfs terug tot vóór de oorlog, toen Barend Springer zijn grote favoriet was. Zelf speelde hij bij de plaatselijke club Onder Ons, waar hij veel successen boekte. Momenteel kan hij de spanningen van het wedstrijd-dammen niet meer aan en beperkt hij zijn buitenactiviteiten tot het spelen van een simultaantje tegen ouderen.

Karin van Lith

Tijdens de laatste wereldkampioenschappen voor dames en heren kwam hij tijd te kort, want hij speelde alle partijen na. Ook die van de nationale kampioene Karin van Lith. in haar partij tegen de Russische diva Kamitsjeva deed Karin een verkeerde zet die tot haar nederlaag leidde. Wijb vond bij zijn analyse de variant waarmee zij minimaal tot remise had kunnen komen.

Nadat de bondswaarnemer zijn zienswijze had onderschreven zocht Wijb zaterdag 21 augustus Karin van Lith in Amsterdam op, waar zij op de Dam één van de deelnemers was van het jaarlijkse damspektakel waaraan ook veel buitenlandse dammers deelnamen.

Karin gaf de foute zet toe en vertelde erg teleurgesteld te zijn dat haar poging om in



zwart: Kamitsjeva
wit : Van Lith

Verloop:

wit speelde	38-33
zwart	28-32
wit	37x17
zwart	14-20
wit	31x24
zwart	20x49
wit geeft op.	

Tot remise:

wit	39-33
zwart	28x24
wit	36x13
zwart	18x9
wit	37-32

een hogere klassering te komen niet gelukt was. Op de foto die Wijb zelf maakte, zit Karin rechts. Vanuit de redactie hadden wij graag onze plaatselijke damfanaat samen met de nationale kampioen op de foto gehad, maar Wijb zag geen betrouwbare man in zijn omgeving. "Stel je voor dat je net mooi staat te wezen en ze gaan er met je toestel van door. Je kunt tegenwoordig in de stad van alles verwachten. Bovendien vond ik het niet zo erg, want in Westzaan kennen ze me allemaal wel", aldus onze plaatsgenoot, die graag in de toekomst via De Wessaner een damprobleem wil opgeven waarover alle damliefhebbers kunnen nadenken.



Rabobank 
de bank voor iedereen

Onze gastschrijvers Jacob van der Werff en Piet Heijnen:

"Hoe en waarom komen twee simpele Hollanders op het idee een standbeeld van André Citroën op zijn graf te plaatsen?"

Het volgend jaar viert Citroën haar 75-jarig bestaan en in een artikel in de Telegraaf in januari wees Erik Verhaest, PRman van Citroën Nederland ons op een belofte een erbetoon te brengen aan de oprichter van de fabriek in de vorm van een standbeeld op begraafplaats Montparnasse in Parijs van André Citroën.

Voor het antwoord moeten we terug naar 1982. Als fanatieke Citroënridders en verzamelaars van schaalmodellen en gegevens besloten we een trip te maken naar Parijs om iets van de sfeer en geschiedenis van Citroën te proeven. Twee doelen stonden voorop nl. een bezoek aan het graf van Andre Citroën en een bezoek aan de 2cv fabriek. Nauwelijks voorbereid en in een oude lekke 'Eend' reden we in de stromende regen naar Parijs. De portier van het hotel bezorgde ons het adres van de begraafplaats en de volgende morgen liepen we op Montparnasse onze ogen uit te kijken naar de prachtige graven die Montparnasse rijk is. Na lang zoeken stonden we bij het graf van onze held André Citroën. Een sober familiegraf dat door zijn eenvoud en omvang schril afstak bij de andere graven van de groten der aarde. Onze held, de man die het straatbeeld veranderd had, de geniale constructeur, de ziel van elke Citroën, deze man lag bijna anoniem op een beroemd kerkhof in Parijs begraven. Even waren we er stil van en toen kwamen al snel de ideeën over mogelijke verfraaiingen op zijn graf en werd het idee van het borstbeeld geboren.

Ontmoeting met familie

Sinds die tijd gaan wij regelmatig naar Parijs en hebben een uitstekend contact met het hoofdkantoor van Citroën

Nederland waar men ons enthousiasme voor het merk beloofde door enkele malen een auto ter beschikking te stellen. Wij vroegen in een brief om het adres van Jacqueline Citroën die in Parijs woont en legden uit wat onze plannen waren en welke vragen wij haar wilden stellen.

Verhaest liet daarop onze brief in het Frans vertalen en faxte hem door naar het hoofdkantoor in Parijs. Een dag voor wij naar Parijs zouden afreizen belde Verhaest ons op met de mededeling dat er bericht was van het hoofdkantoor van Citroën. Zij hadden contact gehad met de dochter van André Citroën en het verzoek van de twee Hollanders met haar besproken. Ze was volgens de mensen daar zeer ontroerd en wilde samen met haar broer Bernard ons ontmoeten.

Ruim op tijd en genietend van de koffie wachten we op de dingen die komen gaan. Al spoedig arriveren de twee mensen van Citroën Frankrijk en nemen we plaats aan de tafels die voor ons gereserveerd zijn. Als na enige tijd de taxi voorrijdt en Madame Citroën het restaurant betreedt staan we op en beseffen dat dit voor ons een groot moment is. De kennismaking verloopt hartelijk. Madame Citroën verontschuldigt zich voor de afwezigheid van haar broer Bernard. Hij kan door gezondheidsredenen

niet aanwezig zijn. Het worden onvergetelijke uren. Madame Citroën praat honderd uit en geeft aan dat zij het idee om een borstbeeld voor haar vader te plaatsen geweldig vindt.

Kerkhof minder geschikt

Dat wij het beeld op het familiegraf willen plaatsen zal moeilijk zijn om een aantal redenen. Alle familieleden zullen toestemming moeten geven, ook de andere kinderen van haar broers en de kleinkinderen. Haar broer Maxime is pas overleden en in het familiegraf bijgezet, iets wat zeker veel emoties zal oproepen als er met zijn familie over toestemming voor het beeld gesproken moet worden. Daarnaast is nog het probleem van de ruimte waar het beeld moet staan. Madame wil graag dat het beeld in een nis of onder een overkapping wordt geplaatst omdat zij vindt dat het beeld onder geen beding door vogels mag worden besmeurd. Gezien deze argumenten zien wij het somber in. De zaak ligt uiterst gevoelig en op en om het graf is bijna geen ruimte om een beeld in nis of overkapping te plaatsen. Als we bijna wanhopig komt Madame Citroën met een verrassend voorstel. Waarom niet een beeld in het pas aangelegde Parc André Citroën? Het park is aangelegd op de plek waar haar vader fabrieken had en is het grootste park in Parijs. Futuristische hangkassen, labyrinten, nymfen, witte en zwarte tuinen, watervallen, vreemdsoortige planten en trossen rijpe kersen bevinden zich nu op het 14 hectare grote, oude fabrieksterrein. Zij zou het geweldig vinden als bij de ingang haar vader in brons geplaatst kan worden.

Actie Comité André

Het comité dat de benodigde gelden bij elkaar gaat brengen bestaat uit beide initiatiefnemers: Jacob v.d. Werff Burg. Verstegestraat 31 1551 TA Westzaan telefoon 075 - 216 162 en Piet Heijnen Delftlaan 75 1566 VC Assendelft Telefoon 02987 - 4432 Bankrekeningnr. 37.01.06.008 Rabobank Westzaan B.A. Kerkstraat 2 Westzaan inzake Comité André

Kloskant in De Kwaker



Vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober viert kantkring De Kantvliender regio Zaanstreek haar eerste lustrum met een tentoonstelling in De Kwaker. De 56 leden van de kantkring tonen een uitgebreide sortering van de fraaiste kantwerken. Bovendien zijn er demonstraties en wordt er een schitterend kleed verlost. Openingstijden zowel vrijdag als zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Sint Maarten

De jaarlijkse Sint Maartenoptocht van buurtvereniging Noord start op woensdag 10 november om 19.00 uur vanaf plan Molenaar. Onder begeleiding van drumband De Reef gaat het naar basisschool Westzaanen, waar de lampions door een jury worden beoordeeld. De leukste exemplaren krijgen een prijs. Dat moet voor velen een aansporing zijn er iets moois van te maken.



Onze gastschrijvers Piet Heijnen (l.) en Jacob van der Werff, natuurlijk met hun favoriete auto: de Citroën

Fa. Hos

Zaandammerweg 4
Assendelft
Tel. 02987 - 1237

Slijterij voor al
Uw wijnen en
gedistilleerd,
o.a. Westzaans
Reghthuysbitter



Jubileumwedstrijd Zaanse Brandweer door dreumes gewonnen

Zelden zal de naam Knollendam met zoveel eerbied zijn uitgesproken als op zaterdag 2 oktober, toen de ploeg van Oost-Knollendam in De Kwaker de eerste en West-Knollendam de tweede prijs ontving uit handen van de Zaanse hoofdcommandant beste waren van alle zestien deelnemende corpsen.

Als het aantal branden niet toereikend is om de manschappen in conditie te houden, hebben knappe gehelmede koppen bedacht dat via onderlinge krachtmetingen de paraatheid wel op peil moet blijven. Er is een heel circuit van wedstrijden ontstaan en via regio- en provinciale toernooien kan men zelfs in een nationaal kampioenschap uitkomen. De club die één of ander jubileum viert zorgt voor de organisatie. Met zijn vijfenzeventig jaar was onze plaatselijke brandweer aan de beurt.

En zo bestormde de fine fleur van de Zaanse brandweer de erven van Jaap en Janus Kat aan de J.J. Allanstraat, waar o.a. menselijke en dierlijke slachtoffers uit rokende stallen werden gered. De gegevens van de rondlopende juryleden werden ten kantore van Van Dijk & Allan verzameld, waar ook de alarmcentrale en de rekenmeesters waren gehuisvest. Ook Westzaan Zuid deed mee. De Noorderlingen, te bekend met de situatie, showden hun nieuwe aanwinst, maar namen verder geen deel aan de wedstrijd.

Op de hierbij afgedrukte foto's beelden van de prestaties van de Zuider spuitgasten. Weliswaar werden zij vierde, maar het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. Maar alle hulde aan de Knollendammers, die weer eens bewezen dat de kleintjes het soms toch wel van de groten kunnen winnen.



Westzaan Zuid was één van de zestien deelnemers aan de jubileumwedstrijden van de plaatselijke brandweer



De Zuiderspuitgasten deden bar hun best. Bestuurslid Dirk Dresselhuizen hield toezicht

OBM Wetenswaardigheden

Het ontdekken van brand voor er rook is

Automatische blusgasinstallaties werden tot voor kort gebruikt om belangrijke elektronische systemen te beveiligen. Pasten deze installaties goed in het toepassen van het blusmiddel Halon, tegenwoordig stellen de milieu-eisen andere voorwaarden. Met de komst van de automatisering van administratieve en industriële processen zijn de eisen eveneens aan verandering onderhevig.

Met de eis om in een vroegtijdig stadium brand te kunnen detecteren, is een vroegtijdig waarschuwingssysteem ontwikkeld, zogeheten 'early-warning'. Aan de basis van early-warning ligt een zeer gevoelige detector, die gekoppeld is aan een monsternamesysteem. Richt deze bemonstering zich op lucht uit een bepaalde ruimte en er is dus sprake van een detectiesysteem. Toch dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan om early-warning goed tot haar recht te laten komen.

1. Toepassing van een gevoelig detectiesysteem

Dit moet al in een vroegtijdig stadium reageren op verschijnselen die een naderende brand aankondigen. Deze detectoren reageren niet alleen op verbrandingsgassen, maar bovendien op de al in een vroegtijdig stadi-

um, als gevolg van oververhitting, vrijkomende deeltjes van weekmakers, kleurstoffen e.d.

2. Een correcte toepassing

De 'deeltjes' dienen in een vroegtijdig stadium door middel van aanzuigleidingen te worden opgevangen. Hiertoe wordt early-warning toegepast als objectbeveiliging.

3. Adequaat ingrijpen

Voorwaarden voor het slagen is dat er goed geïnstrueerd personeel aanwezig is, dat de oorzaak van het alarm snel kan vinden.

4. Automatisch blussen

In situaties waarbij tijdelijk geen personeel aanwezig is, dienen er aanvullende maatregelen te worden genomen. Naast het automatisch uitschakelen van de apparatuur, dat 80% van de gevallen afdoende behandelt, zal voor het bereiken van volledige zekerheid een aanvullend blus- of vlamdovend systeem aanwezig dienen te zijn. Het nieuwe blusmiddel Inergen kan een goed alternatief vormen.

Kopij

De kopij voor het novembernummer dient uiterlijk de eerste van die maand op het adres Raadhuisstraat 18 binnen te zijn. De krant verschijnt 19 november.

Nationale collecte Brandwonden Stichting

Verbrandingen behoren tot de afschuwelijkste verwondingen die een mens kan oplopen. Ze kunnen blijvende gevolgen hebben door invaliditeit en ontsierende littekens. De behandeling is vaak langdurig en pijnlijk. Nog altijd gaan jaarlijks 40000 slachtoffers naar de huisarts, terwijl 12000 patiënten poliklinisch moeten worden geholpen. In 400 gevallen zijn de verwondingen zo ernstig dat behandeling in één van de drie brandwondencentra nodig is.

Doel van de collecte

De Nederlandse Brandwonden Stichting verbetert de behandeling van patiënten met brandwonden, laat wetenschappelijk onderzoek verrichten, voert voorlichtingsprogramma's uit ter voorkoming van brandwonden en beheert de Nationale Huidbank.

Dankzij de hulp van steeds meer collectanten, die ook

in onze gemeente elk een uurtje in hun eigen buurtje collecteren, kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar belangrijke werk voortzetten, maar nieuwe collectanten zijn altijd welkom. Inlichtingen bij: W.F. de Vries, telefoon 174779.



Stel, het is je eigen vel...

GIRO 202122; BANK 70.70.70.643

Afscheid Truda Jonker

DE KWAKER 10 JAAR

CIRCUSPROJECT

In de maand november bestaat De Kwaker 10 jaar en dat is reden om eens te tracteren.

Om deze tractatie in de wacht te slepen moet je je opgeven voor dit circusproject. Het project wordt begeleid door de stichting Kristal, die gespecialiseerd is in werken met circusmateriaal.

Het materiaal bestaat uit éénwielers, grote loopballen, jongleerattributen, koorddansapparaten, balancerstokken, Chinese bordjes, clownsattributen, een piste-mat, een oefenrek, schmink enz. De hele groep kinderen werkt aan een voorstelling die aan het eind van dit project kan worden vertoond aan de ouders en/of anderen.

Je geeft je op voor vier keer en de kosten hiervoor bedragen slechts f 20,-, dus dat is f 5,- per keer. De rest wordt door de jarige Kwaker betaald.

Na de openhuisdag werd op zaterdag 18 september j.l. afscheid genomen van Truda Jonker als cultureel medewerker van De Kwaker. Er werden hartelijke woorden gewisseld en er werd haar veel geluk gewenst in haar nieuwe functie in de horeca. Veel cursisten zien haar vertrek als een verlies, omdat zij door haar initiatieven en enthousiasme veel heeft bijgedragen tot het welslagen van diverse programma's in De Kwaker.

Maar het vertrouwen van de Westzaners in de opvolger is er, want er kwamen ruim 300 inschrijvingen voor het nieuwe seizoen binnen. Ook de Stichting Vrienden van De Kwaker heeft tijdens de inschrijvingsdag haar aantal donateurs met 28 zien vermeerderen, zodat het getal 600 begint te naderen. Deze actie heeft tot doel het behoud van het buurt-huis als voorziening voor Westzaan. Als het aantal donateurs minder zou worden, kan dit directe gevolgen hebben voor het aantal dagen dat het dorps-huis open kan zijn en het aantal activiteiten dat er voor alle inwoners van Westzaan georganiseerd kan worden. Dit wordt nu, mede door de gestadige groei van de stichting, voorkomen.



Martin van 't Veer, voorzitter van de Stichting Vrienden van De Kwaker, neemt afscheid van Truda Jonker. Toezienend v.l.n.r.: Siem Kordes, Ton Tax en Peter Verwaijen

Nieuw plafond in De Kwaker



Telebankieren voor particulieren bij Rabobank Westzaan

Telebankieren

Zo heeft de Rabobank de service Rabo Telebankieren. Via de eigen PC met modem, of een videotex-terminal kan, via de telefoonlijn, contact worden gelegd met de computer van de bank. Zonder naar de brievenbus of naar de bank te lopen, is het hierdoor mogelijk de eigen bankzaken te regelen. 's Avonds of overdag, dat maakt niet uit. Betalingsopdrachten en overboekingen kunnen zo op de snelste manier worden afgehandeld. Papier komt er niet meer aan te pas. Voor een aantrekkelijke prijs kan de Rabobank een modem of een Videotex-terminal aanbieden aan haar cliënten. Alles kan via het eigen beeldscherm in de gaten gehouden worden. Saldo-overzichten, uitstaande betalingen, u kunt alles thuis raadplegen! Natuurlijk is Rabo Telebankieren een goed beveiligd systeem. Om toegang te krijgen krijgt u van de bank een gebruikersnummer en een persoonlijk wachtwoord.

De computer in huis als manusje van alles

Boodschappen doen via de computer, geld overmaken, berichten sturen, alles via de computer; het is dichterbij dan veel mensen denken. Langzaam maar zeker ontpopt de Personal Computer (PC) zich in steeds meer Nederlandse huishoudens als een manusje van alles die het de mensen gemakkelijk maakt.

Puur gemak

Het pure gemak om allerlei dingen thuis te regelen, is in ons land maar bij een beperkte groep mensen bekend. Toch is er al van alles mogelijk. Zo is er Videotex om aan de meest uiteenlopende informatie te komen; de PTT heeft bijvoorbeeld de Telegids, hiermee heeft u met één druk op de knop alle telefoonnummers in heel Nederland tot uw beschikking. De NS heeft in Videotex de Reisplanner, het elektronisch spoorboek die u alle informatie geeft over het treinverkeer. Er zijn

zo nog legio mogelijkheden die via Videotex geraadpleegd kunnen worden.

Demonstratie

In de maanden september tot en met december is er een aparte ruimte in de bankhal gereserveerd voor Rabo Telebankieren. Hier kunt u alle informatie verkrijgen over

deze nieuwe service van uw Rabobank. Ook kunnen wij voor u een demonstratie verzorgen over alle mogelijkheden van Rabo Telebankieren. Kom dus snel even langs bij uw Rabobank.

Rabobank
de bank voor iedereen



**Mode voor
de
man en vrouw
van nu**

DAMES - en HERENMODE

Kerkbuurt 43 1551 AC Westzaan Tel. 075 - 218140