

„De Wessaner“



Redactie,
Secretariaat:
Raadhuisstraat 18
1551 CD Westzaan
Tel. 075 - 28 56 14

Administratie:
Burg. Versteegenstraat 76

Bankrelatie:
Rabobank Westzaan
Rek. nr. 37.01.23.506
Gironr. bank: 355379

Uitgave van de „Westzaanse Gemeenschap“

Bewoners Allanstraat willen trottoir

Bewoners van de J.J. Allanstraat tussen de percelen 125 (Hotting) en 235 (Timmer) hebben zich in een brief tot B en W gewend met het verzoek straks bij het herstraten een trottoir aan te leggen voor de veiligheid van bewoners en scholieren mede omdat De Rank ook in dit deel van de J.J. Allanstraat is gevestigd.

Nu de aanleg van diepriool en aansluitingen door de nutsbedrijven werd voltooid, is de wens van de buurtbewoners dat, na het inklinken van de grond, bij het herstraten een trottoir aangelegd wordt. Dit straatwerk gaat blijkens een mededeling van de betreffende gemeentelijke dienst 6 weken in beslag nemen. De bewoners deelden het college mee dat aanleg van het gevraagde goed situeerbaar is en als dit gelijk met het herstraten wordt aangepakt zullen de kosten niet zoveel hoger zijn. B en W werden verblijd met een brief van de bewoners en 4 bladen met 44 handtekeningen alsmede een situatietekening. Volgens A.G.M. Komen, één van de initiatiefnemers, hebben alle bewoners tussen genoemde percelen hun handtekening geplaatst.

Als men de situatie overziet is een trottoir geen overbodige

luxe. Nu het herstraten nog moet beginnen is het een uitstekende gelegenheid de bewoners van dit ongemak te verlossen. Het ligt in de bedoeling om ook hier het systeem van automatisch bestraten toe te passen waardoor dit deel van de J.J. Allanstraat voor zes weken zal worden afgesloten en dat betekent dat in die periode ook geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn. Men hoopt het werk voor de bouwvakvakantie te kunnen voltooien.

Prachtig aanbod

Schoonmaakbedrijf Franken BV heeft aangeboden de kroon in het Recht Huys van de nicotinelaaag te ontdoen. Dit naar aanleiding van het verzoek om vrijwilligers in onze vorige Wessaner.

Schatdrager op bezoek



Op 13 april j.l. hadden we weer eens een ooievaar op bezoek. Een vogelsoort die in de Middeleeuwen ook wel odebar (schatdrager) werd genoemd en werd beschouwd

als een geluksbrenger en door zijn gedrag gold als een toonbeeld van ouderliefde. Hij werd als een geliefde gast ontvangen en ook beschermd.

De trip naar Frankrijk

De reis naar Sigean in Zuid-Frankrijk van 21 tot en met 28 september a.s. is volgeboekt en dat zal niemand verbazen. Er kwamen ruim zestig aanmeldingen binnen zodat een wachtlijst moest worden aangelegd, omdat slechts vijftig deelnemers de trip kunnen meemaken. In principe vallen de laatste aanmelders af, maar de organisatie wacht nog even met afzeggen. Doordat in meerderheid ouderen voor de reis hebben geboekt, werd het wenselijk geacht om zowel op de heen- als terugreis een overnachting in te laten en dat brengt extra kosten met zich mee. De deelnemers en de reserves zullen nog een apart schrijven en een uitnodiging voor de Franse dag ontvangen. Op die dag, zaterdag 22 juni, kan alvast de sfeer geproefd worden. Er wordt ge-

probeerd om onze oud-plaatsgenoot Leen Schoen, organisator in Sigean, te laten komen voor een toelichting en het vertonen van een videofilm met al die mooie plekjes in het zuiden van Frankrijk.

Expositie

Margo Schut exposeert in de komende maand met olieverfschilderijen en pasteltekeningen in de galerie van De Lijstemaecker,



Trottoir
gewenst!



Een trottoir in de J.J. Allanstraat, geen overbodige luxe

Op de koffie.

Even kreeg zij het wilde idee om om vijf uur op te staan..... naar Den Bosch te rijden.... daar verse Bossche Bollen te halen bij de enige echte Bossche Bollenbakker... en die dan losjesweg tijdens dit interview bij de koffie te presenteren.

Els uit Elst

Gelukkig heeft haar praktische echtgenoot Herman Lemstra zijn Els van dat zotte idee afgebracht en moesten wij het met overigens lekkere Westzaanse gevulde koeken doen. Den Bosch en Westzaan..... twee woonplaatsen die Els en ook Herman zeer na aan het hart liggen.

Beide Betuwers, Els uit Elst en Herman uit Driel, trouwen en verhuizen na twee jaar naar Den Bosch. Els: We hadden al twee zoons van vijf en drie jaar, toen ik weer in verwachting was en we stilletjes op een meisje hoopten. Ik zei tegen mijn arts dat ik mij deze keer echt anders voelde en hij zei dat het dan wel een meisje zou worden. Maar de derde zoon werd geboren en ik lag opgelucht in bed toen de dokter mij na wat gesnoes met de zuster weer kwam beluisteren.... "Schrikt u niet", zei hij, "maar u zou nu toch nog een dochter kunnen krijgen." Tot hun grote verwondering zei ik eerst wat opstandig: "Laat die maar zitten", maar ik bracht toch gehoorzaam mijn vierde zoon ter wereld. Dat hield in dat wij helaas na tien jaar Den Bosch wegens plaatsgebrek naar een grotere woning in Veghel moesten verhuizen.

Werkzaamheden

Els is een zeer efficiënte, maar ook een heel representatieve vrouw. Ze vertelt dat zij tijdens haar huwelijk als secretaresse gewerkt heeft bij de Heide Mij. Later kreeg zij een baan als chef-verkoopster in een exclusieve damesmodezaak. Ook al omdat zij in vele commissies en besturen zat, plukken wij hier nu de vruchten van de ervaring die zij in die functies en banen opdeed.

In ons unieke kleine culturele centrum bijvoorbeeld, de Zuidervermaning, worden door het Commissieteam, met Els als voorzitter, op voortreffelijke wijze evenementen georganiseerd. Haar optreden als

lady-speaker tijdens de concerten van Crescendo, is door haar uitstraling (en niet te vergeten, haar charmante zachte g) niet te overtreffen. Kortom, zij heeft organisatie-talent en personality.

Westzaan

Herman veranderde van baan en kwam in Zaandam bij Eurometaal werken, dus wilden ze hier in de omgeving een huis kopen. Gewapend met de Woningkrant dwaalden ze door alle Zaandorpen, maar vonden niets naar hun zin. "En", zegt Els, "naarmate we verder zochten, werd Brabant steeds mooier in mijn ogen. Tot we op het laatst in Westzaan belandden. Daar stond toen maar één huis te koop in de Woningkrant. We zagen het en beiden dachten we: dat is het."

Brand!

Els: We gingen er in 1985 wonen en in maart 1987 waren we fijn aan het carnaval vieren in Den Bosch, toen onze nog thuiswonende zoon opbelde of we gauw naar Westzaan wilden komen, want er was brand. Om half een 's nachts vlogen we in carnavalskleren naar huis. De oorzaak lag bij de burens en echt brand hebben we niet gehad, maar de ravage was vreselijk. Eerst hebben we een onderkomen in De Prins gezocht en daarna hebben we drie maanden een huis moeten huren. Ik hoop zo iets nooit meer mee te maken.

Integratie

Ze zijn hier echt geïntegreerd, Els en Herman. Ooit richtten ze in Veghel met het hele gezin (zes man sterk) met wat vrienden en kennissen een eigen carnavalsband op. Els was bekenslager en Herman blies op de tuba. En hier blaast Herman weer. Nu op de bas-tuba bij fanfare Crescendo en hij geniet ervan.

Als paukeniste ben ik ook ontzettend blij met Herman, want hij is de meest attente collega-musicus die je kunt hebben. Hij sjouwt met mijn pauken, helpt dames in hun



Els en Herman bij de brandkraan, die zij van hun zoons kregen als herinnering aan de brand

jassen, draaft weg om stoelen of muziekstandaards te halen en vraagt steeds of je wat wilt drinken, kortom..... spreek met Herman en het komt in orde.... een verrukkelijke man.

De Vermaning

Els: Ik was er weg van toen ik de Vermaning de eerste keer zag. Zo mooi als hij daar stond. Nu het al sinds 1979 geen kerk meer is, wil ik die Westzaners die er nog nooit geweest zijn, zover krijgen dat ze er toch eens een keer naar toe gaan. We doen ons best om interessante programma's samen te stellen, waarin voor iedereen iets van hun gading is.

Aan Westzaan gebakken

Aan de muur hangt een heel oud, versleten emaille kinderbordje van Molenaar's Kindermeel. "Gekocht op een rommelmarkt in Koog aan de Zaan", vertelt Els trots, "een heleboel Westzaners zouden het willen hebben, maar ik doe het van mijn leven niet meer weg."

En als ik later thuis ben, belt ze mij nog op. "Zeg, ik ben nog vergeten te vertellen van onze roeiboot, waar we altijd het veld mee ingaan. Daar genieten we zo van. En hij heet Hou-doe." "Da's geen Zaan", zeg ik. "Nee", lacht ze, "dat is nou weer echt Brabants."

Serafina

Opening jachthaven

Op zaterdag a.s. om 10.30 uur opent wethouder Th. Germeeraad de nieuwe jachthaven in de Westzaanse haven voor de watersportvereniging Bruynzeel. De hele dag zullen er allerlei attracties plaatsvinden op het Julianaplein en omgeving. De kinderen zullen hierbij volop aan hun trekken komen. In ons vorige nummer

werd geschreven dat de gemeente Zaanstad f 200.000 had betaald voor de verhuiskosten, maar dat is niet juist. De f 200.000 waren de totale kosten en hiervan neemt de gemeente f 71.000 voor haar rekening.



Jur Kroese vier maal klaverjaskampioen

Jur Kroese noemt zichzelf een brutale klaverjasser, die gewaagd en scherp op roem speelt. Mede hierdoor speelt de bij het klaar om bij de vier clubs waarvoor hij uitkomt als kampioen te worden gekroond. Hij finishte als eerste bij IJscub Lambert Melisz, Drumband De Reef, Roda en de BOV en leverde daarmee een prestatie, die door de in de kaartsport vergrijsde spelers wordt omschreven als een uniek nationaal gebeuren, dat rijp is voor opname in het Guinness recordboek.

Jur Kroese, voorzitter van de BOV en visclub De Braak en organisator van klaverjastoernooien, is vrij nuchter onder alle ophef die er wordt gemaakt. Hij noemt het pure mazzel en schuift zijn verschillende maten ook de eer toe. Dat is wel terecht want het is de gewoonte bij de clubs dat de spelers bij loting elkaars bondgenoot worden. Nu wij van de viervoudige kampioen weinig te weten komen, praten we met enige medespeleers. Gré Dijkema, die Kroese bij de ijsclub en de BOV meemaakte, schetste het verloop van de laatste wedstrijd bij de BOV. Jan Mol, ook al menigmaal kampioen, ging de finaledag in met een voorsprong van 1400 punten. Dat was echter niet genoeg, want in de laatste van de

drie partijen kaapte zijn vriend toch nog de titel weg. Iedereen gunde het Jur van harte want hij loopt altijd voorop als er wat extra's te organiseren is.

Beurt om beurt

Lyda Pot, die bij Roda en de drumband speelde, was bij De Reef om beurten met Kroese koploper, maar in de eindsprint moest zij haar rivaal laten gaan. "Ik had er best vrede mee. Hij is een sympathieke speler, die altijd lacht en nooit boos wordt. Vooral dat laatste zegt wat, want wie vergooit zich niet eens als de gedachten afdwalen en de reactie minder scherp wordt?", aldus Lyda en daarmee wordt weer eens bewezen dat de juiste man kampioen is geworden.



Jur Kroese op weg naar zijn vierde triomf

Grote Kerk 250 jaar met orgel van 125 jaar

In september wordt door de kerk van de Hervormde Gereformeerde Federatie een dubbel jubileum gevierd. Er komen festiviteiten met o.a. een tentoonstelling en een speciale kerkdienst op zondag 22 september, waarin het gemengde zangkoor Rejoice uit Den Helder zal optreden. Tevens wordt dan het sein gegeven voor de actie rondom het orgel dat aan een grondige reparatiebeurt toe is en waarvoor naar schatting 100.000 gulden op tafel moet komen. Wij komen nog nader op dit dubbele jubileum terug.

Prijswinnaars voorjaarspuzzel

Een fijn voorjaar en vrolijk Pasen.

Dit was de juiste uitkomst van de voorjaarspuzzel. Hierbij twee opmerkingen: van de 340 oplossingen waren er 17 die dezelfde fout vertoonden door ons vrolijk Pasen te wensen en dat was een o te veel. Wat de eerste prijs betreft was het een toevalstreffer voor N. Stuurman, daar hij ook bij de Kerstpuzzel als eerste uit de bus kwam. Na loting werden de volgende prijswinnaars vastgesteld.

1e prijs f 100
N. Stuurman, J.J. Allanstraat 71, Westzaan

2e prijs f 75
R. Scholtz, Elsbroekplantsoen 135, Zaandam

3e prijs f 50
A. Smit-Deijle, J.J. Allanstraat 258, Westzaan

4e prijs f 25
F. de Beer, De Peereboomstraat 11, Westzaan

5e prijs f 15
Jos Heermans, Veldweg 255, Westzaan

6e prijs f 10
Diana ten Cate, Middel 5, Westzaan

De prijzen bestaan uit waardebonnen die bij onze adverteerders kunnen worden besteed. De winnaars zijn inmiddels van de bonnen voorzien.



De witte kat op rollerskates

De kat zijn rollerskates zijn uit. Een traantje glinstert op zijn snuit; hij kan nu niet meer rijden..... Want iedere kat heeft wel eens wat: onder zijn pootje zit een wrat! Hij moet nu naar De Heiden!

Mevrouw De Heiden zoekt z'n kaart. Ze ziet alleen z'n witte staart boven het raampje uit. Ze zegt: trek het je maar niet aan, de dokter zal wel snijden gaan, maar eerst krijg je een spuit!

De dokter buigt zich naar de kat en zegt: Goh, wat een wrat is dat! Die kun je mij verkopen..... Geef maar een kwartje, da's genoeg. De kat doet blij wat dokter vroeg en kan meteen weer lopen!

Marjan van den Berg



Zuidervermaning

Zuideinde 231

Zaterdag 25 mei: het laatste evenement van het seizoen 1990-1991 in de Zuidervermaning. Een Westzaanse avond met Westzaanse artiesten!

Allereerst het Westzaans Dameskoor. Zij zullen o.a. een nieuw lied ten gehore brengen, dat dirigente Fina Woud maakte over ons onvolprezen dorp.

Zeg, weet je nog.....

In andere gedaante treedt Fina Woud op met Aart Sluis, nee, niet als Lambert Melisz en zijn moeder, maar gewoon als Fina en Aart, die samen herinneringen ophalen aan Westzaanse gebeurtenissen. Vooral voor Aart Sluis, een geboren Westzener, een kolfje naar zijn hand.

Crescendo

Leden van de fanfare Crescendo treden in verschillende combinaties voor het voetlicht. Zo zijn er vier saxofonisten, Marjolijn van Ham, Cas Horn, Marco Roos en Jan Bleeker, die enige duetten ten gehore zullen brengen. Voorts een optreden van Ed en Jannet Langedijk op trompet.

U ziet: een avond die u niet mag missen. De aanvang is om 20.15 uur en de toegang bedraagt f 5,-. Kaarten reserveren is mogelijk op de nummers 171142 en 169897.

Kunst in de bank

'Wegens enorm succes geprolongerd' zou de slogan kunnen zijn voor de komende kunstexpositie in de Rabobank, nu Hannie Poelmeijer samen met echtgenoot Leo de etalage op de hoek Kerkbuurt-Kerkstraat gaat vullen.

Leo Poelmeijer kreeg zijn opleiding bij de Grafische School in Amsterdam, bij graficus Gerrit de Jong en schilder Gerrit Woudt. Hij behoort tot de meest begaafde Zaanse kunstenaars en exposeert o.a. in het Stedelijk Museum, in Bergen, Amstelveen en vele andere plaatsen. In 1979 kreeg hij de culturele prijs van de gemeente Zaanstad.

Grafisch ontwerper Poelmeijer ziet 'Grafiek' als een ideaal middel om in meer talen te spreken, maar het mag als kunstvorm geen reproductiemethode worden. Anderzijds bieden juist weer de grafische technieken voor veel mensen de gelegenheid kunst in eigen bezit te hebben.

Samen met echtgenote Hannie voerde hij veel keramische opdrachten uit. O.a. was hierbij een speelplastic dat voor de Zaanse Havenschool is gemaakt en op de hierbij geplaatste foto is te zien.



Nieuws
Westzaans Belang

Doet de CV het niet?

Problemen met uw CV? Wacht dan even met direct Westzaans Belang te bellen. Ga eerst na wat u zelf kunt doen om het euvel te verhelpen.

Als huurders zien dat hun CV het niet doet, zijn zij dikwijls geneigd om direct onze technische dienst te bellen om te vragen of er iemand langs kan komen. Zeker in de winter vinden ze spoed geboden. Onze ervaring is, dat er nogal eens onnodig wordt gebeld.

Onwetendheid over wat er met hun CV-installatie aan de hand kan zijn, maakt dat mensen zich direct tot Mandjes BV wenden. De verwarming hoeft niet defect te zijn. Er kunnen andere oorzaken van de problemen zijn, die door de huurders zelf

moeten en ook eenvoudig kunnen worden verholpen. Daarom hebben wij voor u op een rijtje gezet wat u bij problemen met de CV eerst moet doen voordat u naar de telefoon grijpt.

Waakvlam uit

Controleer of de kranen op de radiatoren wel openstaan. Controleer dan of de waakvlam van de verwarmingsketel brandt. Is die uit, ga dan na of de gaskraan openstaat en steek dan de waakvlam aan door de aansteekknop ingedrukt te houden en tegelijk een lucifer bij de gasuitgang te houden. Brandt de vlam, houd dan de knop een halve minuut ingedrukt. Als het goed is, blijft de vlam dan branden.

Pomp

Het gebeurt weleens dat de circulatiepomp niet werkt. Deze pompt het water van de ketel naar de radiatoren en weer terug. Zit de stekker van de ketel wel in het stopcontact? Om te voorkomen dat de circulatiepomp vast gaat zitten, is het overigens verstandig om deze in de zomer af en toe even te laten draaien.

wordt vervolgd

Boottocht Lambert Melisz

De jaarlijkse boottocht van Lambert Melisz is vastgesteld op maandag 10 juni a.s. We varen met de Alcmaria over de Vecht, waar langs de oevers de mooie huizen, prachtige tuinen en woonboten te zien zijn. We vertrekken om 9.00 uur 's morgens vanaf de steiger van Rote, alwaar we om 17.00 uur weer hopen aan te meren. Aan boord worden de deelnemers ruim voorzien van eten en drinken zoals koffie met gebak, een uitgebreid

de broodmaaltijd aangevuld met soep en kroket, koffie, thee, melk naar keuze. Opgeven bij Lambert Melisz telefoon 282440. Graag even melden als u diabetespatiënt bent. Kosten bedragen f 15,- p.p. voor bewoners en flatbewoners en f 40,- p.p. voor niet-bewoners.

B.V. Noord

Het kinderreisje is dit jaar vastgesteld op zaterdag 15 juni. Op veler verzoek is het ontspanningspark Drievliet in Rijswijk opnieuw als reisdoel gekozen. Dit jaar blijft de bijdrage per kind met f 7,50 extra laag, dank zij de collecte van Jantje Beton en de opbrengst van de ijsbaan.

Hartelijk dank

Robert en Margo Fatels bedanken iedereen voor de vele blijken van belangstelling die zij voor, tijdens en na hun huwelijk mochten ontvangen.

Aanbesteding

De vernieuwing van de Rabobank is na aanbesteding gegund aan Reek's Bouwbedrijf in Alkmaar. Mede-inschrijvers voor het werk waren: Stolk's Aannemingsbedrijf uit IJmuiden en onze plaatselijke bedrijven Kuyt Westzaan BV en Zaanbouw. De electriciteit en centrale verwarming zullen worden verzorgd door resp. Bosma en Bronkhorst en Mandjes BV.



Aan de regel

Aantekeningen uit de geschiedenis van het dorp Westzaan
door Nico Heermans

(73) De laatste werf

De werf van de overleden mr.grootscheepenmaker Cornelis Dirksz Ouwejan kwam in 1751 in handen van Jan Arisz Visser. Met deze mededeling eindigde de vorige aflevering. Visser was al eigenaar van een scheepswerf die pal naast die van C.D. Ouwejan lag. Hij heeft de werf van buurman gekocht ten behoeve van zijn zoon Pieter Jansz Visser, die in het bedrijf werd opgenomen. In het genoemde jaar 1751 waren aldaar nog drie timmerwerven in produktie. Eén van Aris Pjetersz Ouwejan, alsmede de beide werven van Jan Visser. Wat weten we van laatstgenoemde?

Graanhandelaren en houtzagers

Jan Arisz Visser werd in 1703 in Westzaan geboren als zoon van Aris Dirksz Visser en Gaartje Jacobs Hoofd. De familie Visser was in de 17de en 18de eeuw een voornaam en uitgebreid geslacht, dat tot de Fries-Doopsgezinde Gemeente in het Zuideinde behoorde. In het midden van de 17de eeuw hielden leden van deze familie zich bezig met de handel in granen. Jan's groot- en overgrootvader kwamen op die manier aan de kost.

Aris, de vader van Jan, zag perspectief in de houthandel. Hij liet in het jaar 1700 de houtzaagmolen De Jonge Visser bouwen. Jan zelf koos

voor het beroep van scheepstimmerman, een vak dat tot dan in de familie Visser niet voorkwam. Hij zal ongetwijfeld de nodige vakkennis bij een werf hebben opgedaan, maar waar is niet bekend.

Jan grijpt z'n kans

In 1723 overleed mr.grootscheepenmaker Dirk Claasz Kopjes. We stipten hem in de vorige aflevering aan met de aantekening dat hij zich Ouwejan is gaan noemen. In hetzelfde jaar nog kocht Jan Visser de werf van de weduwe. Misschien was hij al in dat bedrijf werkzaam en nam hij dus de onderneming van zijn baas over.

Visser was op dat moment twintig jaar en volgens de

toenmalige wetgeving minderjarig. Een belangrijke stap op jonge leeftijd. Een andere gewichtige stap deed hij in 1726 toen hij met Maartje Pieters Smit trouwde.

Meer pijlen op z'n boog

Jan Visser heeft een bloeiend bedrijf opgebouwd. We zien hem talloze keren voor een notaris verschijnen voor het passeren van akten. Die hadden veelal te maken met door hem gebouwde en afgeleverde schepen. Maar er kwamen ook andere zaken aan de orde. Zo blijkt dat hij niet alleen schepen produceerde, maar ook in die gevaarten handelde. Voorts wordt hij als 'opziender' in assurantiecontracten genoemd en is hij directeur van een paar walvisvaarders geweest.

Die verzekeringscontracten hadden eveneens met de walvisvaart te maken. Dat was namelijk een riskant bedrijf. De schepen liepen niet alleen het normale risico van de zeevaart, maar hadden bovendien te maken met de gevaren van de Poolzee. Er zijn talrijke schepen in het ijs beklemd geraakt en verloren gegaan. Eigenaren dekten zich tegen een mogelijk verlies in door tot zo'n onderling assurantiecontract toe te treden. Draagt elkanders lasten, daar kwam het op neer.

De baas stapt uit

Jan Visser is, 76 jaar oud, in 1779 overleden. Hij is tot kort voor zijn dood actief bij zijn bedrijf betrokken geweest, geassisteerd door zijn zoon Pieter. De scheepsbouw was toen echter al een aflopende zaak. Pieter is dan ook slechts een paar jaar alleen doorgedaan. Het door mij genoteerde fregat 't Groenewout, dat in 1783 op zijn werf van stapel liep, zal één van zijn laatste produkties zijn geweest.

De laatste werf

Het zal op 23 april 1785 in de herberg De Verdwaalde Boer aan de Overtoom behoorlijk druk zijn geweest. Een gouden dag voor de kastelein. Op die dag namelijk bracht makelaar Jongewaard de laatste van de twee scheepswerven van Visser, alsmede een partij houtwaren en grootscheepmakers-gereedschappen in veiling. En daarmee kwam het einde van de scheepsbouw aan de Overtoom.

Het in de veilingnotitie als 'De kapitale en welgelegen Grootscheepenmakerswerf' omschreven perceel bracht slechts een paar honderd gulden op, een veelzeggend gering bedrag. Het hout en het gereedschap -ruim 400 kavelskregen wat meer belangstelling. Een opbrengst van ruim f 6.000 is een voor die tijd behoorlijk bedrag. Onder het gereedschap komen we begrijpelijke namen tegen, zoals blokken, wiggen, jukken, stutten, krommers, teertonnen, 121 stuks tangen, tonnen met 'pik', koevoeten, bouten en 'dommekragten'. Maar wat moeten we denken van: een krikkemik, knies, een kinnebakblok, een stevejijn, een jijn, twee varrejaegers en..... een partij deutels!

Nabeschouwing

En zo kwam, ruim twee honderd jaar geleden, een einde aan een tak van nijverheid die voor flinke reuring aan de Westzoner Overtoom heeft gezorgd. We mogen best respect hebben voor wat daar in een periode van anderhalve eeuw is gepresteerd. Die grote houten schepen werden nota bene grotendeels met de hand vervaardigd en dat in een betrekkelijk kort tijdsbestek.

Van de meesters zelf, de bazen, komen we uit de archieven het een en ander aan de weet. We kennen hun namen, hun familie en de plaats waar ze woonden. Van de timmerlui, de knechten, weten we echter helemaal niets. En toch moeten er, alleen al aan de Overtoom, honderden geweest zijn. Vreemd is dat, want deze anonieme werkers zijn voor de scheepsbouw uitermate belangrijk geweest. Immers, zonder hen zou er geen enkel schip van de helling zijn gegleden. Hulde dus aan deze naamlozen.

Stichting Kok - Voogt

Zaterdag 1 juni is de Grote Kerk weer van 14.00 tot 16.00 uur geopend voor de bezichtiging van de expositie. Tijdens de eerste open dag in mei j.l. was er veel belangstelling. Inmiddels zijn ook de twee vitrines aangekomen waarin de resterende vondsten worden opgesteld. Er is begonnen met het catalogiseren en hierbij wordt veel steun ondervonden van de Archeologische Werkgemeenschap Zaanstreek.



Bij dit verhaal past een afbeelding van een scheepswerf aan de Westzaanse Overtoom. Die is er echter, jammer genoeg, niet. Om toch een indruk te geven van de bouw van een schip, maken we gebruik van een schilderij uit de collectie van de Oudheidkamer. Het werd in 1786 gemaakt en toont de werf van Jacob Lam in Oostzaandam. De foto is een fragment uit dat schilderij.