



IN DE SCHIJNWERPER

Mariëlle van der Blom:

'Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt'

Mariëlle van der Blom (20) woont met haar tweelingbroer Remco en haar ouders Jan en Lina op Overtoom 61. Broer Arjan (27) woont met zijn vriendin in Hoorn.

Wat doe je voor werk?

Ik heb sinds een jaar hier aan huis mijn eigen nagel-salon. Na mijn vmbo-t diploma ben ik een opleiding van anderhalf jaar gaan doen, waardoor ik nu gediplomeerd nagelspecialiste ben. Het was een thuisopleiding met praktijkdagen bij een nagelsalon. Eigenlijk is inschrijving bij de Kamer van Koophandel daarna al voldoende. De administratie die daarbij komt kijken, zoals o.a. het afdragen van btw, doe ik zelf.

Hoe ben je erop gekomen een nagelsalon te beginnen?

Ik was al vanaf mijn tiende jaar met mijn eigen nagels bezig met allerlei figuurtjes en creatieve dingetjes erop. Toen ik besepte dat ik dat ook wel voor mijn werk wilde doen ben ik dat ook meteen gaan doen.

Hoeveel klanten heb je ongeveer?

Het heeft zijn tijd nodig, maar ik heb nu elke werkdag wel klantjes. De behandelingen duren een half à twee uur per keer, afhankelijk van wat er moet gebeuren. Er bestaan ook acrylnagels, maar ik heb gekozen voor gelnagels en gellak. Die gel zit in een potje en moet hard worden onder een uv-lamp. Wanneer ik bij gelnagels een verlenging maak schuif ik er een papiertje onder, een sjabloon, en dan wacht je tot dat hard wordt. Maar meestal komt het erop neer dat mensen de lengte van hun eigen nagels aanhouden, zodat die verder meegroeien. Je hebt dan dus als het ware je eigen nagels, maar dan een stuk harder. Ideaal ook voor mensen die anders nagels bijten. Je nagels breken of scheuren ook niet. Het voordeel is ook dat de gel er wel drie of vier weken lang netjes op blijft zitten. Daarna komen de mensen terug en dan vul ik het bij de nagelriem weer op en doe ik er een nieuw kleurtje op, eventueel met een glittertje of ander dingetje erbij. Je kunt er echt alles mee doen: typen, tuinieren, schoonmaken. Ik heb ook kapsters en schoonmaaksters als klant. Je ziet ook wel caissières met heel lange nagels. Ook je telefoon bedienen is geen enkel probleem, hihi.

Moet je ook verdere scholing doen?

Dat kan ik wel uitbreiden, dat ik meer over bepaalde technieken leer, maar dat hoeft niet per se. Ik heb tijdens de opleiding alles geleerd over ziektes en hygiëne. Veel theorie dus vooral. Ik moet bepaalde ziektes kunnen herkennen alvorens ik iets opzet. Er zijn echt meer ziektes dan ik zelf ook dacht toen ik eraan begon. Echt bizar. Ik moet dingen als ontste-

kingen of een moedervlek onder de nagel kunnen herkennen. Als je te weinig kennis van zaken hebt kun je zelfs schade toebrengen. Zo moet je goed desinfecteren. Iedere klant heeft een eigen vijl. Ik heb allemaal zakjes met namen erop. Want als iemand een klein wondje heeft, dan zou ik eventueel via dat bloed iemand anders kunnen besmetten. Ik werk met handschoentjes aan en een mondkapje voor. Ja, alles voor de hygiëne.

Heb je hobby's?

Ik hou van koken en bakken. Ik help elke dag mijn moeder wel met koken. Taarten of speciale dingen bakken doe je natuurlijk niet heel vaak, maar ik vind dat ook erg leuk. En ik ga op maandag naar Zumba dansen in dorpshuis De Kwaker. Ik dans al vanaf het begin van de basisschool, toen ook al in De Kwaker.

Heb je verkering?

Nee. Ook niet gehad.

Hoe denk je dat je leven er over tien jaar uitziet?

Als ik dertig ben? Ik hoop dat ik dan wel het huis uit ben en dat ik dan misschien een salon aan huis van iemand anders heb voortgezet. Of in een pandje van mezelf. En een leuke vriend, hihi. En misschien wel al kinderen.

Zou je graag in Westzaan willen wonen?

Nou, dat hoeft niet per se in Westzaan, maar wel graag in de buurt. Net wat er op dat moment te koop is. Ik heb hier altijd gewoond, dus ik weet niet beter.

Heb je met Remco als tweelingbroer een andere band dan met Arjan?

Nee. Voor mij is er eigenlijk geen verschil. We lijken niet op elkaar en zijn qua types ook heel anders. De meeste mensen zijn zelfs verbaasd als ze horen dat we een tweeling zijn. Ik lijk misschien zelfs wel meer op Arjan dan op Remco. We hebben ook niet veel samen. Hij is een feestbeest, maar ik hou niet van drukke plekken. Ik ga liever met vriendinnen naar de film. Of een dagje weg met de trein. Op de Rank zaten we wel bij elkaar in de klas maar we hadden altijd onze eigen vrienden.

Ik heb een heel brutale vraag: ik zie dat je ene oog naar binnen draait en...

Klopt. Pas na een paar weken na mijn geboorte viel op dat mijn rechteroog kleiner en anders van kleur was. Uit onderzoek bleek toen dat ik aan dat oog

aangeboren staar had. Het was toen al te laat om die lens te vervangen. Dat had eigenlijk al zo snel mogelijk na de geboorte gedaan moeten worden. Ik kan met dat oog net aan zien of het avond is of overdag, verder niets. Maar ik heb het al vanaf mijn geboorte dus ik weet niet beter.

Geneer je je er weleens voor?

Nou, vooral als ik moe ben dan draait dat oog meer naar binnen en valt het meer op. Maar ik schaam me er niet voor. Misschien als een onbekende mij aan zit te staren...? Nieuwe klanten vragen me wel eens of ik het wel goed kan zien, haha. Maar ik heb er echt geen last van. Ik begin binnenkort met autorijles, en moet daarvoor een speciale oogtest doen. Ik moet mijn hoofd iets meer bijdraaien, maar ach... Ik heb er slechts een keer last van gehad en dat was tijdens het skiën toen alles wit was en ik dus geen diepte zag. Maar er is echt niks zieligs aan, hoor.

Wat vind je belangrijk in het leven, dat je zegt: daar gaat het om?

Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Dus ik vind het belangrijk dat je mag en kan doen wat je leuk vindt, waar je blij en gelukkig van wordt. Dat je elke dag met plezier doet wat je doet.

Marijke van der Pol

