



IN DE SCHIJNWERPER

Adriënne van Drimmelen: 'Ik word echt heel blij van mijn werk'

Adriënne van Drimmelen (30) en haar vriend Jim Husson (32) verhuizen dit weekend van Amsterdam naar Jagerslust 8 in het nieuwe gele wijkje aan de Nauernasche Vaartdijk.

Waar heeft je wieg gestaan?

In de Burg. Verstegestraat. Mijn ouders zijn Cees en 'juf' Marja van Drimmelen.

Toen ik twintig was, ben ik in De Baarsjes in Amsterdam Oud-West gaan wonen op aanraden mijn broer Melvin, die daar al woonde. Ik dacht: Amsterdam, dat is toch helemaal niet handig als je in Zaandam werkt en hier je vrienden hebt? Ik heb het gedaan en daar geen seconde spijt van gehad. Het was te gek wonen en ik heb er ook wel even over gedaan om dat weer los te laten.

Wat doe je voor werk?

Ik ben al vijftien jaar haarstylist bij Sissers Haarverzorging op de Kepplerstraat in Zaandam. Ik ben daar als stagiair begonnen bij Kitty, mijn tante (van ome Sjoerd Kolk, de broer van mijn moeder). Na een jaar vmbo op het Saenredam College ben ik overstapt naar het Zaanlands West (nu Compaen) in Zaandam. Daar deed ik uiterlijke verzorging en ontdekte ik dat ik het kappersvak in wilde. Dus ben ik naar de kappersopleiding bij het ROC in Amsterdam gegaan. Vorig jaar juli heb ik de salon officieel overgenomen. Daar ben ik heel blij mee! We werken met tien meiden. We knippen zowel dames als heren en hebben een aparte kindersalon, Blitsers. Het loopt heel goed. Mijn tante werkt er nog wel, maar is langzaam aan het afbouwen. Ik vind het een hele eer dat zij mij gevraagd heeft. Zo blijft de zaak toch in de familie.

Wat doet Jim voor werk?

Hij zit in de internal sales (verkoper binnendienst) bij Onkenhout in Diemen. Dat is een technische groothandel, o.a. in bevestigingsmaterialen. Voorheen ging hij er altijd op de fiets heen. Nu gaat hij met de auto en staat elke dag in de file, dat is afzien voor hem. Jim houdt van fietsen, in het voorjaar wil hij op de racefiets naar zijn werk toe gaan. We werken allebei vijf dagen per week. Alleen valt mijn weekend op zondag en maandag.

Hoe zijn jullie aan dit huis gekomen?

Aanvankelijk was het mijn moeder die ons meedeelde dat er in Westzaan een nieuwbouwplan met 23 huizen was. Ik was helemaal niet van plan om hiernaartoe terug te gaan. 'Kom nou maar mee naar de informatieavond,' zei ze en ik moet zeggen dat het plan er inderdaad heel leuk uitzag. Zelf woon ik liever in een woning uit de jaren 30, maar omdat Jim en ik allebei geen klussers zijn zou een nieuwbouwwoning misschien toch wel beter zijn. Dus hebben we ons ingeschreven. Toen ik daarna

gebeld werd dat we waren ingeloot schrok ik wel even. We mochten zelfs onze voorkeur aangeven. Heel leuk. Op 6 december hebben we de sleutel gekregen. We zijn er echt heel blij mee. Want als je nu in Amsterdam naar een huis gaat kijken is dat echt niet meer haalbaar. We hebben echt mazzel gehad. We hebben nu 128 m², in de Baarsjes was dat 48 m².

Doen jullie zelf nog iets aan de afwerking?

De benedenetage hebben we uitbesteed. Alleen schilderen vind ik erg leuk, maar dat heeft misschien wel met mijn beroep met haarkleuren te maken, haha! Jim en ik hebben boven en op zolder het schilderwerk gedaan. Met zijn vader heeft Jim boven ook de vloeren gelegd. De laatste weken hebben we bij mijn moeder en haar partner Paul van Deursen geloged. Echt een verwennerij hoor, want ze zetten steeds wat lekkers op tafel. Onze spullen stonden tijdelijk in de

opslag.

Weet je waar de mensen uit jullie buurtje vandaan komen?

Een aantal komt uit Krommenie en hier uit Westzaan. Ik meen dat er ook een aantal woningen verkocht is aan Amsterdammers. De diversiteit in het wijkje is heel leuk. We hebben met onze naaste burens al vanaf dag één leuk contact. Dat wordt wel gezellig. We zitten in een bestaand wijkje dat al een 'ziel' heeft, dat is fijn.

Hoe is het om na tien jaar weer terug te keren naar Westzaan?

Ja, heel leuk. Ik ben hier geboren, mijn familie woont hier, dus ik kwam hier nog steeds. Westzaan is altijd wel mijn thuis geweest. Ja, de stad heeft natuurlijk veel reuring en hier heb je best weinig winkeltjes. Maar uiteindelijk vind ik het heel leuk wonen. Nou ja, dat moeten we nog echt

gaan ervaren. Maar de stad kun je gelukkig altijd opzoeken als je wilt.

Waar komt Jim vandaan?

Van het Kalf. Ik heb hem ontmoet tijdens het uitgaan toen ik vijftien was. We stonden in Zaandam in de kroeg. Ik had daarvoor vriendjes die nooit praatten en dat vond ik heel saai. Jim kletste de oren van mijn kop en ik dacht: wat enig! Uiteindelijk ontdekte ik dat hij de broer was van mijn beste vriendin Daniëlla, die ik van het Zaanlands West ken. Hij was nooit thuis als ik bij haar was. Wel bijzonder hè, dat het nog steeds zo matcht met hem. Na een jaar bedachten we dat we allebei even rechtsaf linksaf moesten gaan, maar na twee maanden wisten we dat we bij elkaar wilden zijn. En sindsdien is het altijd alleen maar leuk geweest. We hebben ook zelden conflicten. Het gaat heel natuurlijk. Ik kan ook echt mezelf zijn bij hem. Hij gunt me heel veel, steunt me. Ben ik heel blij mee.

Heb je hobby's?

Ik ben gek op winkelen, lekker uit eten gaan, met vrienden op pad en ik word echt heel blij van mijn werk. Je kunt iemand blij maken met nieuw haar, zodat diegene zich lekkerder voelt en met een glimlach de deur uitgaat. En dat je iemand mooier kunt maken, het verschil kunt maken. Ik vind het werken met mensen gewoon erg leuk. Ik moet reuring om me heen hebben.

Wat vind je belangrijk in het leven?

Dat je plezier maakt. Dat je echt doet waar je zelf blij van wordt. Dat je bij jezelf blijft. Familie, vrienden en vriendinnen zijn voor mij ook heel belangrijk. Ik ken mijn vriendinnen nog van de middelbare school. Ze wonen allemaal in de Zaanstreek. We gaan nog wel eens stappen in Amsterdam, naar leuke kroegjes, maar de meesten hebben al kindjes, dus we spreken ook wel gezellig bij de meiden thuis af. Ik kan nu weer heerlijk op de fiets naar ze toe!

Marijke van der Pol

