



IN DE SCHIJNWERPER

Abel van Loenen: 'Ik kijk naar buiten om te zien wat de wind gaat doen'

Zaterdag 30 september is het Zaanse Molen- dag. Molenaar Abel van Loenen (19) draait dan met zijn maalploeg De Jonge Dirk, het 'kleine' molentje dat men ziet liggen vanuit de bocht van Koog aan de Zaan naar West- zaan. Tijdens zijn vakantie wacht Abel me met zijn bootje bij De Schoolmeester op.

Hoe ben je bij De Jonge Dirk terechtge- komen?

Vier jaar geleden overleed plotseling de vorige eigenaar, Hessel de Vries. De nabestaanden heb- ben de molen aan de Zaanse Molen geschonken. Vlak voor de molendag van vorig jaar was ik op Het Prinsenhof. Er bleek nog niemand te zijn om dan dit molentje te draaien. Hebben ze mij gevraagd of ik dat niet wilde doen. Nou, daarna ben ik nooit meer weggegaan.

Doe je dit betaald of als vrijwilliger?

Vrijwillig, zoals bij de meeste Zaanse molens. Ik heb sinds 17 mei mijn molenaarsdiploma. In de maalploeg zitten ook Gerrit Admiraal, Jan Gijs Koppe en Henk Kroes, die ook al bij Hessel de Vries in de maalploeg zat. Rick Struik en Bart Stuurman mogen er ook mee draaien, omdat ze met de molenaarsopleiding bezig zijn. Gerrit is ook al geslaagd molenaar.

Hoe raakt iemand enthousiast voor molens?

Ik kom uit Velslerbroek, waar ik met mijn moeder en zusje woon. Mijn opa en oma wonen in Sant- poort, naast een molen. Niemand van de familie had daar iets mee, maar ik wilde daar al vanaf mijn tweede jaar heen. Een jaar of vier geleden ben ik met de fiets een tochie naar de Zaanse Schans gaan maken, maar vond het daar wel erg toeristisch. Ik reed door naar molen Het Pink in oud Koog en daar heb je al die toeristen niet. De molenaarsopleiding deed ik op molen het Jonge Schaap. Tim Doeves was mijn instructeur en leermeester.

Hoe vaak ben je op De Jonge Dirk?

Ik heb nu vakantie en ben hier zo vaak mogelijk. Maar anders elke zaterdag of zondag. Op de andere dag ben ik op molen Het Pink. Als ik hier niet ben draait de maalploeg wel. Die zijn er allemaal al lan- ger dan ik en weten precies wat ze moeten doen. In Zaandam was deze molen een specerijmolentje. Tegenwoordig staat hier een bakje om papierstof fijn te malen, maar ik heb dat nog niet gedaan.

Wat doe je voor werk of opleiding?

Na het vmbo-t heb ik de afgelopen twee jaar in Hoofddorp de timmermansopleiding gedaan. Ik

verwacht eind dit jaar klaar te zijn. Ik heb dan de basis van timmerman. Vier dagen per week loop ik stage bij Molenmakerij Saendijck op de Zaanse Schans en ga ik nog een dag per week naar school. Misschien dat ik hierna de restauratiekant op ga. Ik zou wel door willen leren, maar ik weet nog niet zeker of ik in de toekomst door wil met timmeren. Misschien wil ik later wel van molenaar mijn beroep maken.

Deze weken ben je hier vast veel alleen. Hoe is dat?

Het heeft wel een bepaald sfeertje. Het landschap... Soms op een mooie dag zet ik mijn stoel buiten en ga ik lekker zitten. En doe ik helemaal niks. Zit ik lekker te zitten. Je kunt ook niet elke dag het gras maaien.

Moet je ook klussen aan de molen?

Er zijn wel wat kleine dingetjes. Op de kop van de gevel zijn de rabatdeeltjes wat verrot. Ik weet nog niet of ik dat zelf ga doen of een ander. En volgend jaar moet er een nieuwe stelling komen. Dat gaat

Remko Jonker doen in opdracht van de Zaanse Molen. Ik heb nog geen groot onderhoud hoeven doen. Twee jaar terug zijn er nieuwe wieken ingezet.

Het schilderwerk doen we zelf. In juli hebben we de wieken in de teer gezet. Verf bladdert er uiteindelijk af, maar teer trekt in het hout. Dat is veel effectiever. Je mag nog steeds bepaalde soorten gebruiken. De Zaanse Molen krijgt geen vergoeding meer per omwenteling, maar per molen. Dat kleine molentje hiernaast heet Het Zwaantje. Dat heeft nog bij Het Pink gestaan. Ik zal je laten zien hoe die het overtol-

'Een hele dag in mijn luie stoel zitten niks'

lige water hier rondom de molen binnen een half uurtje naar de Weelsloot wegmaalt. Het Prinsenhof mag voorlopig niet draaien vanwege een constructiefout in de wieken. Vroeger had je geen zinkbad waar zo'n lengte van staal in kon liggen om gegalvaniseerd te worden. Was er alleen plek voor vier 'losse' wieken. Maar dan krijg je in het midden een las, waar een enorm gewicht op drukt. Dus ik snap wel waarom deze constructie niet vol- doet bij een molen

Heb je nog andere hobby's?

Nee, De Jonge Dirk is wel mijn grootste hobby. Ik heb nog geen rijbewijs, dus ik fiets aardig wat af. Uurtje heen en aan het eind van de middag weer terug.

Ben je inmiddels ook een natuurkenner?

Nee, planten of vogels zeggen mij niet veel. Ik ben meer van het weer. Dat regenbuitje van net boeit me niet. Wind, daar gaat het om. Ik kijk naar buiten en niet op mijn telefoon wat de wind gaat doen. Aan de dikte en de kleur van de wolken kun je zien wat er gaat komen. Hoge wolken op zich zeggen ook niks. Alleen als die op een broeierige dag aan het begin van de zomer uit het oosten komen en je op het oosten staat te draaien. Opeens kan er dan lage wind uit zee komen, dus dan kan je molen opeens met z'n kont in de wind staan en moet je opletten. Je moet hem dan op tijd omgooien, want je gaat hem niet effe stil zetten.

Wat vind je belangrijk in het leven?

Dat je geniet van het leven. Dat je probeert de negatieve dingen een beetje een positieve wen- ding te geven. Als ik hier dan wel eens een dagje alleen zo zit kan ik de hele dag in mijn luie stoel zit- ten en genieten van het mooie weer. Beetje drin- ken erbij. Soms zit ik zelfs een tukkie te doen. Maar van een mooie wind hierzo kan ik echt genieten. Dat die molens de hele dag staan te draaien. Wil je een mergpijp trouwens? Heb ik speciaal voor je meegenomen.

Marijke van der Pol

