



## IN DE SCHIJNWERPER

**Jos Hotting:**  
**'Opstaan is mooier dan vallen'**

**Deze maand is Jos Hotting 27 jaar geworden. Tot nu toe woonde hij bij zijn vader Bram op J.J. Allanstraat 125, maar na de housewarming in zijn eigen woning aan Roerdompstraat 32 wordt dat zijn nieuwe thuis. Op een later moment zal ook zijn vriendin Renske Jasper (21) bij hem gaan wonen.**

### Hoe lang ga je met Renske en wat doet zij?

Net iets langer dan eergister, haha! Zij woont bij haar ouders op de Overtoom en zit in Zwolle op de pabo. Wij kennen elkaar al vanaf De Rank. Ik heb vroeger nog met haar geknikkerd.

### Je wilt je huis op tijd afhebben, zei je.

Ik heb het twee jaar geleden gekocht als investering en om het rustig aan klaar te maken voor bewoning. Vorig jaar is mijn vader met mijn tante Janny getrouwd. Zij hebben nu samen een lekker plekkie bij ons thuis. Ik wilde op mezelf wonen, en had twee eisen: in Westzaan en aan het water. En nu woon ik aan de Kleine Braak met uitzicht op het weiland.

### Wat heb je voor opleiding gedaan?

Vmbo-t op Pascal Provincialeweg. Daarna heb ik vier jaar mts-plus gedaan met een boekhoudtechnische achtergrond. Toen twee jaar autotechnicus en nu zit ik in het tweede jaar van mijn mbo-opleiding technisch specialist. Die hoop ik deze zomer af te ronden. Mijn droom is om ooit een autobedrijf te beginnen of over te nemen en daarin een leidinggevende functie te hebben. Ik werk nu vier dagen per week bij een autobedrijf op Urk. Mijn oom was daar verkoper en ik zou daar voor drie weken werken. Maar dat werd uiteindelijk vijf jaar. Voorheen was ik alleen monteur, maar nu spoor ik uitsluitend technische storingen op.

### Ben je ambitieus?

Absoluut. Soms iets te. Want ik zeg nooit ergens nee op. Ik heb een huis, mijn vriendin moet een beetje aandacht hebben, ik heb een functieverandering op mijn werk, mijn opleiding, dus ja, soms kan het ook wel wat te veel worden. Maar daar heb ik geen slapeloze nachten van, hoor. Als ik mijn bed zie slaap ik. En soms lig ik er al om acht uur in. Heb je dat gewoon nodig.

### Je lijkt mij een zorgeloos type.

Dat klopt. Ik kan mij vrij weinig ergens druk over maken. Ik ben heel positief ingesteld en het liefst zou ik alles vandaag afhebben. Mijn vader is precies het tegenovergestelde: wat vandaag niet is komt morgen wel. Ik zet mijn schouders eronder, ben

een doordouwer. Met dit huis ook. Het oorspronkelijke plan om alleen alles te schilderen en de badkamer te veranderen is allang gevaren. Op de binnen- en buitenmuren na heb ik alles vernieuwd. Deels nieuwe kozijnen erin, nieuw riool, nieuwe waterleiding, cv, elektra, kachels, het stucwerk, alles. En bijna alles zelf gedaan. Ik raffel het niet af. Al kost het een dag extra, ik wil het wel netjes hebben. Desnoods ga ik door tot een uur 's nachts. Mijn doelen zijn soms te scherp, maar ik laat het er nooit bij zitten. Bepaalde constructiewerkzaamheden en het afhangen van de deuren heb ik door vakmensen laten doen.

### Maar zelf ben je geen bouwvakker. Hoe doe je dat dan?

Pippi Langkous zei vroeger: 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan'. Met vallen en opstaan en bij anderen kijken hoe het moet. Ik moet zeggen dat ik veel doe met behulp van Renske d'r oom, die ondertussen een vriend van me is geworden. Bekend van mij is wel het schuurtje dat ik bij mijn vader gebouwd heb. Tot tweemaal toe is het dak eraf gewaaid. Twee keer is te veel, één keer zelfs al. Ach, ik was koppig. Maar daar leer je van. Opstaan is mooier dan vallen, toch? Dat zijn van die positieve dingen die ik van mijn moeder heb geërfd. Gewoon je tanden erin zetten en niet meer loslaten. Mijn tante zit soms met tranen in haar ogen als ze ziet hoe ik op mijn moeder (haar zus Ria) lijk.

### Je vader en zij zijn vorig jaar getrouwd.

Ja. Toen ik twee was overleed mijn moeder aan kanker. Ik kan mij haar niet meer herinneren. Het klinkt cru, maar daar ben ik ergens ook wel blij om, want ik heb haar dus ook niet gemist. Ik weet niet anders. Ik ben vijftientig jaar met mijn vriend samen geweest. Hij was mijn vader, maar meer nog mijn vriend. Dat heb ik altijd zo ervaren. Ik kon altijd alles tegen hem zeggen. Hij was heerlijk makkelijk en andersom ik ook. Eigenlijk woonde ik vijftientig jaar in een studentenhuis. Zo'n idee had ik. We hadden geen regels, we redden het met elkaar. Dat was echt heel mooi. Op vrije dagen en op zaterdag was ik bij opa en oma en als mijn vader als melkboer (met een srv-wagen) langs de deuren ging, dan was ik bij Roy van Heusden, die aan de andere kant van De Rank woonde. Ik was altijd overal heel welkom. Als ik soms thuiskwam dan was ik alleen. Dat was gewoon zo. Maar kijk, de liefde die ik wel eens denk te hebben gemist, die heb ik dubbel en dwars van mijn vader teruggekregen.

### Wat vind jij belangrijk in het leven?

Ik denk geluk hebben met vrienden om je heen. Mijn vader en ik hebben nooit iets gedaan of gezegd om een bepaald geluk te behalen, zeg maar. Je moet gewoon tevreden zijn met wat je hebt. Ik denk dat dat het is. Lekker met vrienden en lieve familie om je heen.

### Wie zijn je vrienden?

Roy van Heusden, Wietse Wiering, Bertje Slegers, Dennis Weeland en Vincent Stoop. En ik heb een vriendengroep van de kerk: Benny Bax, Onno en Mark Flipse en Niels Jonker. We zitten veel bij elkaar thuis. Ik ben nooit van 'de stad in gaan' geweest. Ik trek liever € 200,- uit om met vrienden een weekend weg te gaan dan dat we het er in een avond aan drank doorheen jagen. Vroeger leefde ik zoals het leven me aan kwam vliegen. Maar je wordt wat ouder en verstandiger en dan moet je toch bepaalde keuzes in het leven maken.

### Heb je ook hobby's?

Vijf jaar heb ik gedurende een week met mijn gele badeendjes-auto roadtrips van 3500 km gemaakt. Met in totaal 530 van dat soort gekke auto's heb ik dertig landen doorkruist. Eerst samen met Roy, toen met Wietse, Vincent en Jurre en de laatste keer met Dennis. Dit jaar ga ik met Renske en haar ouders naar Spanje. En ik ga nog een tripje met mijn motor maken. Ik spaar goed, maar ik leef ook goed. En dat blijft ook wel als we samenwonen of getrouwd zijn. We genieten lekker van het leven. Mét bij mij sinds vier jaar een verstandelijke noot erin.

Marijke van der Pol

