



## IN DE SCHIJNWERPER

**Maikel de Boer:**

**'Leef nu en wacht het niet af'**

**Maikel de Boer (26) woont met zijn vriendin Eliese Speudel (23) op Veldweg 61. Maikel zelf hoeft niet zo nodig in de schijnwerpers, maar na een beetje aandringen stemt hij daarmee in. Tijdens dit interview is Eliese hoogzwanger van hun eerste kindje.**

### **Sinds wanneer wonen jullie hier?**

Net een paar weekies, sinds 5 januari. Op 7 november kregen we de sleutel. We dachten: die wand effe te stucadoren, hier en daar een likkie verf en een nieuwe keuken erin. Maar daar kwam toch meer bij kijken. Met mijn vader, mijn broer Sjoerd en twee maten zijn we nog flink aan het klussen geweest.

### **Wonden jullie voorheen allebei nog bij je ouders?**

Ja. Mijn ouders Nico en Ageeth wonen op Zuid-einde 7 en de ouders van Eliese op het kamp van kermisexploitanten achter Texaco aan de Hoofdweg. Toen dit huis vrijkwam dacht ik eerst: neeee... Maar effe later denk je toch: waarom niet eigenlijk? We hebben een grote tuin met een vrij uitzicht en het is hier lekker rustig.

### **Hoe lang gaan jullie met elkaar?**

Ruim een jaar. Maar we kennen elkaar al dertien jaar van een groep jongeren hier in Westzaan. We wilden graag een kind, maar dat Eliese zo snel zwanger zou zijn hadden we niet gedacht.

### **Wat doe je voor werk?**

Ik werk sinds augustus 2015 als beroepsbrandweerman bij de 24-uursdienst van Rotterdam-Rijnmond. Dat is van 8.00 tot 8.00 uur 's ochtends. Daarna ben je twee dagen vrij. We hebben op de kazerne een strakke dagindeling. Buiten het uitrukken moeten we het daar zelf schoonhouden, boodschappen doen en zelf koken. We doen brandweeroefeningen, duiken, zwemmen en oefenen de hulpverlening. Op onze kazerne hebben we drie vaste ploegen. Een ploeg bestaat uit veertien man. We werken met een TAS (TankAuto-Spuit), dat is een 'gewone' brandweerauto, een duikwagen (met apparatuur om te kunnen duiken) en een hoogwerker.

### **Waarom werk je helemaal in Rotterdam?**

Ik wilde wel graag naar Schiphol, maar ik heb me vergist in hun sporttest. Die is qua conditie heel zwaar, omdat, ja hoe zeg je dat... Wanneer er een vliegtuig neerstort moet je heel lang door kunnen gaan tot het

laatste slachtoffer daar uitgehaald is. Hier in regio Zaanstad-Waterland heb je alleen een dagdienst. 's Nachts gaan ze hier over op vrijwilligers. Ik wilde graag naar die 24-uursdienst. Ja, waarom? Je zit als mannen onder mekaar met elkaar opgescheept. Het kan zijn dat je 's nachts drie keer uit moet rukken en dan weinig aan slapen toekomt.

### **Wat komt vaker voor: bedrijfsbranden of branden bij mensen thuis?**

Daar is niks van te zeggen. De huizen zijn vrij nieuw en die willen niet branden. We hebben laatst iemand gehad met een vlam in de pan. Die heeft zijn dekbed daaroverheen gegooid en je raadt het nooit, maar het was wel uit voordat wij kwamen. Die heeft echt mazzel gehad, want een dekbed is heel brandbaar.

### **Wat is voor jou een spectaculaire brand?**

Ja, je hoopt nooit... Nou ja, daarvoor zit je wel bij de brandweer natuurlijk... Een woningbrand toch wel. Dan kun je echt iets doen. Bij grote bedrijfsbranden sta je maar eindeloos water naar binnen te hopen, daar is niet veel aan.

### **Wat is het meest nare dat je hebt meegemaakt?**

Nou, ik ga daar wel redelijk mee om. Ik heb al een aantal doden gezien. Verdronken mensen, men-

sen onder de trein... Pro Rail haalt zelf overleden mensen weg. Zolang iemand nog ademt doen wij dat. Of zolang het vermoeden bestaat dat hij nog leeft. Populair gezegd: zolang het hoofd nog op de romp zit. We hebben het hier in Poelenburg meegemaakt dat iemand het water in was gelopen. Dat was wel naar. Ik heb ook wel een verhänging meegemaakt. Je krijgt vooraf van de alarmcentrale door waar het om gaat, dus je bent op het ergste voorbereid. Vaak valt het dan mee of je schrikt toch van wat je aantreft. Maar daar ben ik vrij nuchter in. Ik slaap er niet slecht van. Na afloop komen we dan met de hele ploeg bij elkaar om erover te praten.

**'Zowel betaald als vrijwillig bij de brandweer'**

Heb je het ergens nog steeds moeilijk mee dan kun je apart nog een gesprek krijgen.

We hebben het hier bij de Ringweg gehad dat een man in zijn auto onwel was geworden en van de dijk af een prutsloot in

was gereden. Ik reed daar toevallig langs. Omstanders stonden toe te kijken. Daar kan ik dan wel kwaad om worden. Zijn vrouw is over hem heen uit die auto gekropen en hij hing voorover in zijn gordel. Dan is zo iemand zwaar, hoor. Ik heb zijn gordel losgesneden en riep of iemand mij wilde helpen hem die helling op te sjouwen, zodat ik hem op de weg kon reanimeren. 'Nee, ik ben niet sterk', riep iemand terug. Nou, daar kan ik dan niet tegen. De hulpdiensten waren snel ter plaatse met een AED. Ik weet niet hoe dat uiteindelijk is afgelopen.

### **Werk je nog steeds bij de vrijwillige brandweer van Zaanstreek-Waterland?**

Ja, al sinds 2008. Als ik vrij ben heb ik de pieper op zak.

### **Doe je daarnaast nog andere dingen?**

Ik timmer bij mijn vader. Hij heeft een eigen timmerbedrijf. Ik kan niet tegen niks doen. Ik sport bij de brandweer en hier loop ik soms hard. Rondje Nauerna en langs het Kanaal weer terug. Maar geen marathons of zo. Ik heb wel eens de 18 km van de Mud Masters gelopen, maar daar vond ik niet veel aan.

### **Wat doet Eliese?**

Zij werkt twee dagen bij Texaco. Als die kleine er is passen de moeders allebei een dag op.

### **Wat heb je voor opleiding gedaan?**

Ik heb de Petra Praktijkschool aan de Slachthuisstraat in Zaandam gedaan. Toen had ik geen zin meer om naar school te gaan. Ik wilde werken! Ik wilde timmerman worden, maar gaandeweg werd



Vervolg zie pagina 9 >>