

De yucca: stoere cowboy

De yucca, ook wel palmlilie genoemd, heeft groen tot grijs gekleurde, prachtige sterke bladeren. Het ziet eruit alsof er zojuist een heuse explosie heeft plaatsgehad. De bladeren lijken alle kanten op te springen.

Het is fantastisch als je oog in oog met een grote yucca langs het Riettoppad komt te staan. Met haar puntige, stevige bladeren is deze plant misschien niet de meest voor de hand liggende knuffelplant, maar toch. Het is in ieder geval een stoer uitzijnde cowboy, die het nu ook redt in de Westzaanse 'droge' zandbodem, het liefst op het zuiden. Het is van nature een zoonbidder! Leve de A8, die geeft beschutting tegen eventuele kou uit het hoge koude noorden. Bijzonder is dat ik ze nooit eerder zo lang in bloei heb zien staan. Op onze reis naar Mesa Verda in het zuiden van de VS, ja dan verwacht je deze 'woeste' planten in volle bloei. Maar langs het talud van de A8, het Riettoppad, bloeien deze prachtige yucca's al maanden achter elkaar. Een lust voor het oog. Aanvankelijk spierwit later bruingeel. Het is eind december als ik bijgaande foto neem. Een omwonende vertelde mij dat deze in het wild groeiende reuzenplanten al ruim tien jaar op deze plek te vinden zijn. Als we een paar nachten vorst gehad zouden hebben, zou het gelijk uit zijn met de bloei-periode. We hebben dit seizoen nog

geen vorstdagen gehad, prima voor deze exoot.

Yucca 's houden van droge voeten, ze hebben een broertje dood aan nattigheid en zijn daarom voornamelijk te vinden op het hogere gedeelten van het talud. Ze hebben ontstellend lange

Yucca in bloei op het talud van de A8.



wortels om in drogere perioden toch bij het grondwater te kunnen komen. Verrassend is dat ik deze taaie jongens ook dicht bij de slootkant van de Middel hebt zien staan, maar dan al lang uitgebloeid.

In het verslag van het Centraal Bureau voor Statistiek staat te lezen dat er verschillende indicatoren zijn die wijzen op een verschuivend leefpatroon van zowel planten als dieren ten gevolge van klimaatverandering. De kranten staan er bol van.

Geschiedenis

In het zuidwesten van de Verenigde Staten, zoals in de staat Arizona, zijn de oorspronkelijke bewoners al eeuwenlang goed bekend met de yucca. Van de scherpe uiteinden van de bladen werden naalden gemaakt. Van de wortels werd zeep gemaakt. De vezels werden verwerkt tot allerlei gebruiksvoorwerpen, zoals touw, matten, manden, sandalen, bedden, netten, kleding, te veel om op te noemen. De vruchten en bloemknoppen werden geroosterd en gegeten als snack. Van de bloesems werden salades of thee gemaakt. De stammen werden gebruikt als versterking van de lemen huizen. Oude indiaanse overleveringen vertellen zelfs van het medicinale gebruik van de as van yuccastengels. Het zou blindheid en staar verhelpen. Het extract van yuccawortels helpt je bij indigestie, constipatie, verkoudheid en griep. Het is ook een smeersel tegen open wonden en het verzacht pijn. Niks geen dure medicijnen, je haalt als je lef hebt de medicamenten gewoon direct uit de natuur.