



Nieuw: laarzenpad Noorderveen

Tussen de Nauernasche vaart en de dorpsstraat van Assendelft ligt noordelijk van de Communicatieweg (zie kaartje) een uniek drassig gebied: het Noorderveen, een zogenaamd veenmos-berkenbroek. In de winter is het per voet te betreden, en dan alleen als het dagen stevig gevoren heeft. Dit stukje Noorderveen is vrijwel ontoegankelijk. Het is gevaarlijk te betreden, te drassig. Het is trouwens een beschermd Natura 2000-gebied.

Als kind kwam je er zeker niet. Lange tijd was een klein stukje van dit gebied de gemeentelijke stortplaats van Westzaans huisvuil. In die zelfde tijd was aan de Nauernasche vaartdijk het TOP-hokje (Tot leders Plezier), een particuliere zwembad met verkleedgelegenheid, douche en duikplank. Nu niet meer goed voor te stellen.

Dit Noorderveen wordt niet voor niets door Westzaners en Assendelvers De Hel genoemd. Slecht land. Ik citeer uit een oud geschrift: 'Want daar in dat land van water en slappen grond, daar heerschte hij, volgens de vaders en moeders oppermachtig, de Bullebak, die de stoute kinderen aan de benen trok en meevoerde naar

zijn donker rijk, op den diepen, modderige bodem.' Br, br, br.

Er is nu een ongevaarlijke, minder drassige wandelroute aan de uiterste noordrand van Het Noorderveen. Een echte aanrader, probeer het ook een keer te bewandelen. Op 2 april werd dit twee kilometer lange wandelpad (enkele reis) feestelijk geopend door wethouder Dick Emmer van Zaanstad. Een oase van rust, zo dicht bij Westzaan en Assendelft, wat wilt u meer? Ik heb nu een aantal keer met veel plezier het nieuwe laarzenpad gelopen. Er zullen er zeker meer volgen.

Toen ik het voor het eerst het wandelpad liep, moest ik sterk denken

aan mijn eigen mooie jeugdherinneringen in de vroege jaren zestig. Het open veld langs de Euverenweg en de Paardensloot, dicht bij het Weiver. Hier leerde ik roeien, zeilen en riet-sigaren roken. Hier hoorde ik de kievit, grutto, roerdomp voor het eerst. De blauwe reiger was toentertijd nog een zeldzame verschijning. Heel onbekommerd, geen internet, geen smartphone.

Het Noorderveen heeft landschapelijk en in botanisch opzicht een geheel eigen karakter, doordat hier nog in de vorige eeuw turfafgravingen hebben plaatsgevonden. Het bestond voor een deel uit een complex van legakkers en petgaten. Het deel van de wandelroute heeft minder berkenbomen of struiken.

Als je tijdens het wandelen op dit pad om je heen kijkt, let dan vooral op de mooie vergezichten tussen de watertoren (1885) en het torentje van Assendelft, de Sint-Odulphuskerk (1883). Het wandelpad is eigenlijk geen echt wandelpad te noemen, zoals het dichtbij gelegen Riettoppad, het Freek Engelpad of het Frans Marspad. Het is meer een openveldbelevens. Er zijn leuke op- en afstapjes om over de afrasteringen te komen. De koeien, echt nieuws-



Het laarzenpad Noorderveen is met rood aangegeven.

gierige dames, lopen er vrij rond. Er is een zelf te bedienen voetveer, dat de korte maar avontuurlijk wandeling nog completer maakt.

Het wandelpad is tot stand gekomen in overleg en met toestemming van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de respectievelijke grondeigenaren. Dankzij dit mooie initiatief kunnen we nu van het laarzenpad Noorderveen genieten. De wandeling start vlak bij de watertoren. Volg na de Vrouwenverdrietbrug de Nauernasche vaart richting Krommenie tot even voor Krijgsman op nummer 23. Pas op, je mist makkelijk de ingang. Bij de Dorpsstraat 667 eindigt de wandelroute. Neem laarzen of stevige schoenen mee. Het heet namelijk niet voor niets een laarzenpad.

Het laarzenpad vanuit de lucht. Met dank aan Tom Kistjes, vliegerfotograaf.



Het trekpontje.

